

A close-up photograph of several yellow daffodils in a vase. The flowers are in various stages of bloom, with some fully open and others as buds. The green stems and leaves are prominent. The background is a dark, textured surface, possibly a wooden door or panel.

GårdsbyBladet

NR 1/2015 En tidning till alla i Gårdsby – Sandsbro

Vårkänslor

Vi går mot ljusare tider

Vårvädret kom av sig!

Vi har haft höst- och vårväder hela vintern. Grönt och fint och i rabatterna intill huset började växterna komma upp så smått. Men så helt plötsligt snö och mer snö och mer snö så vi fick t o m ta fram slöslungan till hjälp.

Som det kan bli, men över väderguden har vi inget att säga till om. Fram med raggsockor , tjocka jackan och plumsa ut i snön. Hundarna tyckte det är roligt och busade, och njöt.

Än dröjer det innan knoppar brister men misströsta inte vi blickar fram emot ljusare tider och vi kan njuta av semlor. Det är gott!

Och vi fruntimmer, damer, fruor (kalla oss vad ni vill) börjar kolla runt i huset och..... joo lite ljusare gardiner i fönstren vill vi nog ha och lite nya blommor.

När julen och julstjärnorna är slut går färgerna i rosa som är så ljust och fint. Tulpaner på bordet ger också lite värkänsla. Blomsterlandet har satt fram små påskliljor och pärlhyacinter. Då går tankarna framåt till vår.

Vi får längta till tider när vårsolen börja värma och dagsmejan drop-par från taken. Drömmarna tar aldrig slut som tur är.

Alltid något att se fram emot och längta till.

Ulla-Britt Schill



Efter ett bra 2014 vill jag tacka alla kunder och ser fram emot nya roliga och utmanande jobb 2015 med både gamla och nya kunder. Välkomna med funderingar och prisförfrågning."

Grävning och anläggning av grunder, avlopp, skogsvägar, diken, planer, dammar, stensättningar mm. Nedtagning av träd med ersättning för virkesvärdet och bortkörning av ris. Manuell huggning, skotning mm.

Maskiner:

- Bandgrävare med scanlaser höjd- och fallsystem,
- Grävlastare
- Traktor med dumpervagn
- Traktor med skogsvagn



Innehåll Gårdsbybladet nr 1 2015



4 MINA JAKTMINNEN - DEL



5 GÅRDSBYKÖREN OCH SEGA GUBBAR PÅ VILLA VIK

6 SMEA-JOHAN



8 TIO ÅR SEDAN STORMEN GUDRUN

10 ÅRSMÖTE I HEMBYGDSFÖRENINGEN - VALBORG PÅ HOPPET



11 HEMBYGDSFÖRENINGENS HISTORIA

12 EVENEMANGSKALENDERN

Hej alla ni som läser vår tidning

Vi blir jättegglada om ni har idéer eller artiklar som ni tycker ska vara med i tidningen. Om ni inte själv vill skriva kan ni ringa till mej.

Ulla-Britt Schill
Telefon 0470-610 19 eller 070-772 10 19

Annonsera i GårdsbyBladet?

Här är några viktiga punkter att tänka på.

- Gällande annonsformat är:
1/4 A4 – 185x65 mm
1/6 A4 – 130x65 mm
1/8 A4 – 92x65 mm
- bildformatet ska vara tiff, jpg eller pdf
- bildens upplösning ska vara 300 dpi (har bilden lägre upplösning kommer den bli otydlig i tryck)
- annonsen bör vara i färg

Annonstopp för nästa nummer av Gårdsbybladet är **15 maj 2015**. Annonser och eventuella tekniska frågor mailas till Ulla-Britt Schill: schill.ub@gmail.com. För prisuppgift kontakta Bertil Sandberg tfn 0470-612 55 eller 070-550 13 16.



SANDBRO VVS AB

Utför alla VVS installationer. Värmepumpar, vedpannor, badrum, nybygge och renovering.

Hör av er till Mattias

Tel: 070-237 11 78, 0470-23 555

Mail: info@sandsbrovvs.se

Hemsida: sandsbrovvs.se

Mina jaktminnen

Min far, pappa Kurt, jagade mycket när han hade köpt Gårdsby 1935. Det fanns en anledning till detta då han behövde inkomster för att betala alla renoveringar på det fallfärdiga godset. Han jagade räv i första hand då man vid denna tid fick ca 300 kr för ett rävskind på skinnmarknaden Sigfridsmäss i Växjö. Det var Tyska officers fruvar i Berlin som eftertraktade dessa pälsar och där fanns ju pengarna vid denna tid. Far kunde köpa 3 bra kor alternativt 2 bra hästar för ett enda rävskind! Min Far slutade jaga med 70 år.

Text: Janne Gowenius

Min första hare:

Far hade under min barndom en Hamilton stövare vid namn Prick som var rådjursren och erkänd som mkt bra både på räv o hare. Min bror Peder jagade tillsammans med kamraten Ola med Prick. En dag när jag var 9 år fick jag följa med Peder på min första jakt. I bokskogs-kanten fick Prick upp en hare efter en stunds väckning. Det säkraste passet var vid stora stenen på vägen ganska nära upptaget. En riktig svenskhare kommer ju som bekant alltid tillbaks. Peder gav mig nu bössan och instruerade mig att när jag såg haren komma längs vägen lägga an och sikta men inte skjuta förrän han gav order. Haren kom som sagt i långsam galopp och sågs redan på 200 meter. Det var mycket lång tid för mig att hålla upp bössan och jag tryckte av redan på femtio meter, tussarna rök alltså en träff. Peder ryckte till sig bössan och gav mig bannor samtidigt som han smällde av andra skottet på haren bland träden. Av någon anledning gav han mig bössan att ladda om och hänga på ryggen medan han letade efter blodspår. Jag fick order att gå o möta och hämta Prick som ju nu var 12 år och mycket långsam. Gående längs vägen kommer haren galopperande med blodigt bröst mot mig. Jag för snabbt bössan till axeln siktar och vid 20 meters avstånd trycker jag avtryckaren så hårt jag kan! Jag upptäckte då att jag glömt spanna hanen, därför ned med bössan för att spanna hanen. Under tiden sitter haren 3 meter från mina fötter, jag får upp bössan men haren skuttar då från mig och sätter sig 8 meter bort. När jag skall trycka av ramlar haren på sidan. Peder kom nu springande skrikande vad som hade hänt, jag tror han fick dåligt samvete att skicka iväg mig med bössan. Jag sköt faktiskt en hare till den hösten men jag behövde 5 skott vilket inte är något att vara stolt över.

Mitt första rådjur och andra jakter:

Torsten Ullman tog Olympia guld i fripistol under Berlinolympiaden brukade jaga med min far. Han lyckades skadskjuta ett rådjur med sin drilling på 180 meter? Jag blev ombedd att försöka leta rätt på djuret och mota ut densamma. Jag bar på en hagelbössa, bara 13 år gammal och det dröjde inte lång stund så sprang det stackars skadade upp och sprang snett bortåt. När den hoppade

över halte Kalle bäck sköt jag och djuret föll, det var helt enkelt reflex. Farbror Torsten blev överraskad men som tack fick jag låna en Sako studsare 222, vilken gjorde mig till en säker skytt. Jag vet aldrig att jag bommade med detta gevär!

Samma år 1954 åkte far till Mexiko med flyg för att besöka mor som fyllde 50 år. Mor hade tidigare åkt dit med båt. Jag hade då fått i uppdrag att hämta ut pengar i banken till löner likadant att betala ut dessa till alla våra 14 anställda. Jag hade också märkligt nog även ansvaret för älgjakten trots att jag gick i skolan. Licensen var 4 älgar men oturligt nog sköts en älg för mycket varför jag fick ringa fjärdingsman Taung och anmäla vad som skett. Denne kom då sent på kvällen på cykel iklädd uniform med skärmmössa och portfölj, för att sätta ett plåtmärke i örat på älgen, där det stod "TILLHÖR STATSVERKET"!

På hösten året efter vid rådjursjakt stod jag på nuvarande väg 23 på ett litet backkrön mellan Tångshult o Ulvafall. Jag hade inte stått länge kom en bock över vägen i kort trav. Jag såg bara överdelen och sköt, varvid rådjuret föll. Jag var snabbt framme vid djuret och drog upp det tio meter in i skogen samt började passa. Plötsligt märkte jag en cyklist komma längs vägen. Där kom fjärdingsman Taung med mössa och uniform, liksom portföljen på pakethållaren och på väg hem efter någon delgivning. Han hoppade nu av cykeln och kontrollerade blodfläcken närmare, långsamt lyfte han blicken o tittade mig stint i ögonen! Jag uppfattade hans blick enligt följande; "jag vet och du vet vad som hänt, sköt dig också i fortsättningen." Han böjde sig därefter ned o satte fast cykelspannet på byxan och steg på cykeln o cyklade vidare. Jag drog en lättandes suck.

Fortsättning följer nästa nummer!

Utflykt till naturreservatet vid Braås Herrgård

Söndagen den 19 april
kl. 12.00

Vi kommer att gå några kilometer på gamla vägar med ett vackert kulturlandskap.

Vi passerar resterna av det gamla järnbruket som har funnits här på Braås herrgård sedan 1600-talet.

Medtag fika och något sittunderlag.

Ansvarig för utflykten är Christer Lindqvist. Ring gärna om ni har några frågor 070-536 51 88.

VÄGBESKRIVNING: Kör till Braås, sväng vägen till vänster mot Ramkvilla

När ni har kört en bit så skymtar ni Volvo vänster sida, kör ytterligare ett stycke tills ni har passerat samhället och strax där efter på höger sida finns en parkeringsplats med informationstavla där ska vi parkera.

Välkomna till en härlig vårdag i naturen!

Gårdsbykören och Sega Gubbar på Villa Vik

I fjol bjöd Gårdskören och dom Sega gubbarna på en kryssning med melodier av bl a Lasse Dahlkvist och Evert Taube.

Text: Ulla-Britt Schill

I år har vi tänkt det ska bli en marknadsafton med knallar och auktion.

Det blir naturligtvis melodier ni kommer att känna igen från tiden när man gick man ur huse för att gå på marknad. Bjuda på grejer som auktionerades ut mm

Zigenare som ville spå i handen.

**Föreställningen går av stapeln
fredagen den 20 mars 2015.**



Hoppas att det kommer publik som vi får sjunga och spela för. Innan föreställningen kan ni äta en god buffé men då får ni beställa bord på Villa Vik.



MR:'s MASSAGE

2004 - 2014

Maritza Rask

Av Branschrådet Svensk Massage Certifierad Massör

Långarör Sjötorpavägen 4

Tel: 073 183 91 11

Medlem i



Fädoktorn, auktionsroparen, smeden, hovslagaren och jordbrukaren

Johan Peter Jonasson Sjögren i Helgaryd

Mest känd som Smea-Johan och kreatursdoktorn i Helgaryd!

Han var född 9 januari 1830 på Kvarnfällan i Dädesjö socken. Fadern Jonas Peter Sjögren född 1801 var husar och smed, modern hette Catharina Persdotter. Farfadern Per Nilsson Sjögren född 1766 var spiksmed på Braås bruk. Farfars far Nils Persson Sjögren född 1746 var soldat i Åsheda.

Text: Tore Sandrell

År 1853 gifte sig Johan Peter med Cajsa Lisa Gustavsdotter från Eke, Dädesjö socken. Hon var född 16 november 1825. Föräldrar var bonden Gustaf Danielsson född 1790 i Eke, Dädesjö socken och hans hustru Maja Håkansdotter född 1793 i Ramnäsa, Dädesjö socken. I samband med giftermålet köptes den lilla gården i Helgaryd och paret bosatte sig där. De fick 6 barn, alla flickor.

1854 föddes Martha Gustava, 1856 Ida Maria, 1860 Emi Katrina, 1863 Anna Lovisa, 1865 Lisa Christina, 1867 Emma Ulrika Anna Lovisa blev småskollärarinna i Gårdsby och gifte sig sedan med jordbrukaren och träskomakaren Johan August Månsson i Gasslanda Västregård. Fadern förlöste flickorna själv, barnmorska anlitas ej. Han brukade säga att "en karl som inte kan sådant ska inte gifta sig".

Johan Peter var intresserad av mycket och kunde mycket. Han var en kunnig jordbrukare men hade inte så mycket intresse av det. När döttrarna vuxit upp fick de själva helt sköta gården.

Johan Peter var sällan hemma, han sysslade med auktioner, speciellt i mars-april så gott som dagligen. I 28 kyrksocknar hade han ropat på auktioner. Han var en rolig ropare, fick fart på buden och fick upp priserna snabbt. Som smed tog han ytterst ogärna emot arbeten av andra utan de saker han stod i sin smedja andra sidan landsvägen vid sin gård och gjorde var enbart åt sig själv.

Sin mesta berömmelse hade han som djurläkare och detta sysslade han med från 1860-talet och en bit in på 1900-talet. Johan Peter kunde bota nästan alla djursjukdomar med sina egna medicinblandningar, kniven och åderjärnet. Det hände också att han skrev recept på mediciner som fick hämtas på apotek. Svartkonster var det aldrig tal om. En vanlig sjukdom var blodgång, blodet gick i urinen, en smittsam sjukdom som överförs av fästingar. Johan Peter botade sådant och ofta stod bönderna i kö vid Helgaryd och väntade på att få Johan Peter med sig hem för att bota blodgång. Rätta till urvidna eller brutna ben gick också bra. Halta hästar kunde han också bota. Oxar var vanliga dragdjur och därför hade Johan Peter mycket att göra med att kastrera tjurar. De stora gårdarna i grannskapet som Wik, Gårdsby, Drättinge m.fl. hade abonnemang och betalade fast årslön till honom för djurläkeriet.

Han hade gott ryckte om att kunna reda upp allt med sjuka djur som det gick att göra något åt. Länsvetrinär Nyman däremot ansågs vara totalt oduglig. Han vågade aldrig ens peta på något sjukt djur, utan hade en käring från Norr i Växjö med sig som gjorde det praktiska om han ansåg att något kunde göras. En ko skulle kalva men kunde inte, länsvetrinären tillkallades, eftersom ingen annan gick att få vid det tillfället. Nyman bara konstade att inget var att göra, "slakta kon" var hans ordination. En dräng tyckte detta var skam, han kände Johan Peter väl, anade att han var i Växjö, Han körde dit, hittade honom och fick med honom hem. Johan Peter tittade på kon, kavlade upp ärmarna och drog ut kalven, både kon och kalven mädde bra. När han fick höra vetrinärens ordination sa han: "säg åt den dumme faen att han kan få en fin påläggskalv här nu".

Kreatursdoktor Sjögren var inte heller så dyr att anlita. Hos de fattiga tog han ofta inget betalt och hos dem som hade bättre råd tog han betalt i pengar, dock inte så mycket. Omkring år 1914 var taxan för all slags behandling två kronor och däri ingick medicin av hans egen tillverkning.



Behöver Du grävhjälpen?

Skogsvägar • Dikesrensning
Markberedning • Övrig grävning

BJÖRNAMO ENTREPRENAD

David Andersson

Björnamo Storegård 5 • 355 92 Växjö
Mobil 073-776 47 24

På Hembygdsgården i Gårdsby finns en inramad förstoring av ett fotografi, ca 50x70 cm föreställande Johan Peter och Cajsa Stina Sjögren!

När jag för några år sen fick se denna tavla stående på golvet (ramen var inte i så bra skick), på Hoppet tyckte jag att jag kände igen personerna på bilden, men från var?

Jag vände på den och fick se att någon skrivet på baksidan "inköpt på auktion, Södregård Hemmesjö 26/5 1990", samt "föreställer paret Sjögren från Helgaryd"!

När jag sedan kom hem och började leta i ett gammalt fotoalbum som tillhört min mormors mor Lovisa Samuelsson från Ramnåsa så visade det sig att exakt samma fotografi fanns där. Det var ett s.k. visitkort de som var populära i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och som delades ut till släkt och vänner.

Många gånger hade jag funderat på vilka dessa personer på fotografiet var, på detta sätt blev de nu identifierade. Därför är det alltid viktigt att skriva på alla fotografier på baksidan, namn m.m. så att kommande generationer vet vilka de är.

Cajsa Stina var alltså faster till min mormors mor Lovisa och anledningen till att hon och Johan Peter fanns i albumet.



Hur han skaffat sina omfattande kunskaper är inte lätt att förstå. Han aldrig gått hos någon i lära, ej heller lät han sina kunskaper gå vidare genom att lära ut något. Det berättades att han lärt sig bota urledvridningar och benbrott genom att koka hela döda djur, plocka ur hela benstommen och sätta ihop varenda ben igen. Så studerade han hur det hela fungerade samt provade ut metoder att på bästa sätt rätta till urledvridningar m.m. Att slå åder och släppa ut "gammalt sjukt blod" var han expert på. Han slog upp ett hål på det sjuka djurets hals med ett litet verktyg, genast sprutade en grov stråle blod rakt ut och när han tyckte det var tillräckligt satte han ett finger mot hålet, blodflödet stannade och han tog genast bort fingret och inget mera blod kom.

Johan Peter Sjögrens framsynthet räckte en bit in i döden. Middagsafton 1916 gick han till allas undran runt och såg till allt på sin gård och gav förmaningar och råd om hur allt skulle skötas.

Nästa dags morgon hittades han död i sin säng.

(Denna berättelse skriven och sammanställd av Knut Svensson januari 1970 och finns i Helgaryd/Kyrkerydspärmen i Gårdsby Hembygdsförenings arkiv.)

Avskrivet med viss komplettering / Tore Sandrell



KLOCKANS EL & HANTVERK

**Er lokala elinstallatör
samt konsthantverk**

Ring oss gärna på tfn

070-174 76 44

073-142 02 67

Ante och Marita Midenius

Tio år sedan stormen GUDRUN härjade

Den 8 januari 2005 var jag och Ulla-Britt i Vikensved och vandrade. På eftermiddagen började det blåsa kraftigt så vi körde hem till Lyckan , klockan var då c:a 17.00-18.00. Blåsten tilltog alltmer och mot sena kvällen var det full storm och flera stora tallar föll på tomten. Klockan 22.00 försvann strömmen. Efter att ha kollat förödelsen på tomten så gick vi in å lade oss. Tidigt på morgonen tittade jag ut och möttes av en fruktansvärd syn, i norr och väster var det en helt ny horisont, flera tusen kubikmeter grovskog hade vräkts omkull.

Text: Sven Schill

På Gårdsby Säteri (som har 1050 ha skogsmark) tog stormen över 80 000 kubikmeter, mest grovskog.

Mikael berättar:

När jag hade svårt ner gråtattackerna började jag agera, vi hyrde fem skördare, sex skotare samt förare till dessa , vi hade egna maskiner också som vi körde själva, (Micke och Pule).

Vi hyrde in timmertransporter, vi körde även själva (Micke), transportererna gick till sågverk i Jämtland, Värmland och Västergötland vidare till hamnar i Oskarshamn , Hudiksvall och Örn skjöldsvik för vidare transport till Tyskland.

Arne Karlsson i Stojby som har 200 ha skogsmark, berättar:

Stormen Gudrun tog 12000 kubikmeter men det värsta var att mycket var ungskog. Allt klen timmer tog Arne ,

med hjälp av gode vännen och grannen Hasse Eriksson, hand om. Med hjälp av Skördare och traktor med vagn och lastare forslades timret till bilväg medan Södra Skogsägarna tog hand om allt det grövre timret. Arne säger att där stormen drog fram fälldes 60-70 kubik per hektar.

Jag har skrivit om två drabbade skogsägare men talat med många fler och alla hade samma problem: att röja upp , forsla timret till bilväg och vidare till sågverk men det värsta var , säger alla , att se sin skog mejas ned , en skog som de har värdat ömt och lagt ned en massa jobb på , planterat, röjt , inhägnat områden mot vilt och mycket annat det var det värsta!!

Till sist vill jag rikta ett STORT TACK till alla dem som röjde upp vägarna , tog bort alla träd som hängde på ledningar , låg på hustak o s v.

Teater på Villa Vik i sommar!

I sommar spelas Vita hästen – en härlig operett på Villa Vik mellan 24 Juli – 8 Augusti.

Läs gärna mer om operetten på www.villavik.se/aktiviteter
Villa Vik serverar supé innan el efter föreställningen samt fika, smörgås, öl och vin i pausen. Biljetter och bokning av bord till supé görs till Villa Vik, telnr 0470-652 90

Hos oss kan du boka er konferens, ert bröllop, äta dagens lunch eller bo i något av våra personligt inredda hotellrum. Läs mer om företaget och vad vi kan erbjuda på www.villavik.se och följ oss gärna på Facebook!



Välkommen till Villa Vik & Toftastrand! - ett gott hantverk!

Toftastrand

- ett gott hantverk!





Hultängs vägskäl 2005.



Hultängs vägskäl 2015.



Väg mot Almshult 2005.



Väg mot Almshult 2015.



Väg mot Rytartorpet 2005.



Väg mot Rytartorpet 2015.



NÄRPRODUCERAT NÖTKÖTT

**Välkomna att beställa er nötköttslåda
av Ingrid och Lars**
Telefon 070-833 08 76
Internet sevedstorpsgard.se



GÅRDSBY HEMBYGDSFÖRENING INBJUDER TILL ÅRSMÖTE

Tid: Söndagen den 22 mars kl.16.00

Plats: Gårdsby kyrkas församlingshem vid kyrkan.

Janne Gowenius berättar om ägarna till Gårdsby Säteri från 1400 till 1933. Berättar mer ingående om ägarna Överstelöjtnant Carl Rappe, Baron Malte Ramel, Lars Dahl, Direktör Karl Schander och Häradsdomare Johannes Nilsson. Flera av ägarna sattes i konkurs.

PS. Gå gärna in på vår hemsida www.gardsby.se där ni kan läsa alla artiklar om hembygdsföreningen.



Kopia från glasplåt i Smålands museum Växjö

*Gårdsby säteri. 1920
Dekorationer för firande af silfverbröllops-
fest i anledning af stana och
Johannes Nilsson's 25-årsiga äktenskap*



Valborg på HOPPET

Vårens ankomst firar vi på HOPPET i år!

Detta tror vi kan bli ett lyckat evenemang med brasa, sång till våren och kanske t o m en vårdikt som Sven läser, vem vet vad som kan hända.

Ta med er fikakorg och korv så grillar vi tillsammans och får en mysig samvaro.

Tveka inte utan kom till HOPPET kl 19.00. Brasan tänds vi kl 20.00 när det börjar mörkna och bli magiskt.

Förr i tiden eldade man för att hålla häxor, rovdjur och onaturliga varelser på avstånd. Man Skramlade med gytlock och slog på trummor för att hålla dem borta.

**Välkomna alla så firar vi
våren tillsammans!**

Gårdsby Hembygdsförening bildades 1951 i samband med att Gårdsby kommun slogs ihop till blivande Rottne storkommun.

Det fanns då många intresserade människor som då började leta och flytta intressanta byggnader och fick på så sätt en Hembygds gård på "Hoppet".



Intresset har i konkurrens med TV, Data och barnens fritidsintressen liksom även föräldrarnas gjort att tiden inte räcker till att medverka i "vår/sin förening".

Med hjälp av Socken bladet liksom genom hemsida www.gardsby.se tänker vi informera sockenbor och andra om vad som finns att se liksom berätta mer om vad som har skett i gamla tider.

1952 invigdes Hembygdsgården HOPPET och stugan var då färdigrenoverad. Platsen valdes med hänsyn att Hoppa stugan (1700 tals ryggåsstuga) fanns på plats.



Backstugan Hoppet, Hembygdsföreningens äldsta stuga.
Foto år 1981.

Ekebergastugan (en parstuga från 1850) som innehåller många samlade saker skänkta av intresserade medlemmar. Stugan skänktes 1952 och flyttades hit av medlemmar. Stugan var klar för invigning 1954. Den var helt färdig 1958.



Ekebergastugan.
Foto år 1981.

1957 började man leta efter lämplig ladugård och bestämde sig för ladugården på torpet Klövadal vilken flyttades 1959 och var färdigställd 1963.

En linbasta skänktes 1964 men flyttades först 1966 och blev färdig 1968. Denna brann ner 1971 och har sedermera blivit ersatt.



Ladugården.
Foto år 1981.

Då samlingarna ökade även med redskap behövdes ett större lagringsutrymme varför man även byggde en magasinsbyggnad, färdig 1980.



Linbasta.
Foto år 1981.

Stugan på Arnö, en ö i sjön Innaren, är renoverad och ägs av föreningen. Detta skapar en del problem, för denna måste även underhållas.

Hembygdsföreningen äger även Gårdsby Smedja sedan 1985. Gårdsby Sockenråd som lånar smedjan bjuder in till PUB afton sista fredagen i maj tom augusti. Välkomna!

För sommaren som kommer vill vi hålla Hoppet öppet under söndagen efter PUB afton, från 13 till 16. Vi hoppas på fint väder och bjuder på kaffe och en liten kaka. Någon finns på plats och kan visa runt.

Den enda inkomsten vi haft de sista åren är medlemsavgiften. Underhållet av våra hus kostar, även om allt arbete gjorts frivilligt av ett mycket litet antal medlemmar.

Med förhoppning att ni blir mer intresserade och nyfikna på vad Hembygdsföreningen har att visa hoppas vi att få se er under sommaren? Gå in på www.gardsby.se där finns en utförlig berättelse över första 30 åren

EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2015

Datum	Tid	Plats	Aktivitet	Arrangör
Fred 20 mars	18.00	Villa Vik	Gårdsbykören och Sega Gubbar underhåller. Villa Vik serverar buffé från kl 18.00. Beställ bord	(S)
Sön 22 mars	16.00	Gårdsby Församlingshem	Årsmöte med Hembygdsföreningen. Janne Gowenius berättar om ägarna till Gårdsby Säteri från 1400-1933	(H)
Sön 29 mars	16.00	Toftastrand i Sandsbro	Årsmöte med sockenrådet.	(S)
Lör 12 april	16.00	Gårdsby församlingshem	Årsmöte Gårdsby fibernät. Medlemmarna hälsas välkomna till fiberföreningens årsmöte. Kallelse går även ut via mail. Föreningen	
Sön 19 april	12.00	Parkeringsplats i Braås Vägbeskrivning i tidningen	Vandring i natursköna reservatet. I Braås	(S)
Lör 25 april	10.00	HOPPET	Städdag. Vi önskar att flera känner sig kal- lade att hjälpa till att rensa upp efter vintern. Gemensamt kaffe i Ekebergastugan. Alltså	(H)
Tors 30 april	19.00	HOPPET	Vi firar Valborg på Hoppet med brasa sång till våren och möjlighet att ta med fikakorg och att grilla korv.	(H + S)
Fred 8 maj	19.00-23.00	Smedjan i Gårdsby	PUBEN öppnar för säsongen! Vi serverar som vanligt öl, vin, Korv med bröd, snacks.	(S)
Sön 10 maj	13.00-16.00	HOPPET	Öppet hus! Alla hus är öppna. Vi bjuder på kaffe och kaka.	(H)
Fred. 29 maj	19.00-23.00	Smedjan i Gårdsby	PUBEN har öppet.	(S)
Lör 30 maj	10.00	Allén till Herrgården	Rundvandring bland byggnaderna som finns på Gårdsby Säteri	(H)
Sön 31 maj	13.00-16.00	HOPPET	Öppet hus. Alla hus är öppna Vi bjuder på kaffe och kaka!	(H)

Välkomna till våra evenemang!

Tack alla ni som läser vår tidning. Vi arbetar alla ideellt så vi behöver ert stöd.