

Svenska kyrkan



Gårdsby församling – Alltid på G
Växjö pastorat



SOMMAR ÄR BÄST

Gud har gjort många fina uppfinningar i sin skapelse. Sommarlov, semester- ja, allt som har med sommaren att göra. Förväntningarna ligger på topp och mycket infrias medan annat bara faller ihop som ett korthus. Men låt sommaren bli din tid och ha hopp om allt det goda du hoppas för dig och dina nära. För även om regnet kommer eller vattnet blir för kallt eller att fisken inte huggar är sommaren din tid. För av alla Guds skapelser är du den finaste och mest älskade. Så oavsett hur sommaren blir är du alltid nummer ett i Guds ögon.

I sommar finns det lite smått och gott i Gårdsby församling, gudstjänster (en del utomhus), öppen kyrka med möjlighet till fika och visning samt konfirmation för SAIK-gruppen.

Allt detta och lite till i Gårdsby församling- alltid på G.

Glad sommar önskar

Gud älskar Dig

Hälsar Anders



Präst, som gillar sommaren bäst.

Onsdagsträff i Sandsbro kapell

Vart går kollektpengarna vi lägger till kyrkans internationella arbete?

Diakon Sara Marklund, som arbetar vid diakoncentrum i Växjö, har genom sitt arbete kontakt med många av de romer som tigger vid affärerna i Växjö. Många är vi som undrar hur det egentligen ser ut hemma hos dem och vad som får dem att välja att lämna sina familjer och sitta här och tigga. Sara fick möjligheten att via svenska kyrkan besöka staden Roman i Rumänien och ett projekt som drivs av franciskaner-munkar från rumänska kyrkan i samarbete med och med insamlade pengar från norska kyrkan och svenska kyrkan. Hon berättade för deltagarna i onsdagsträffen i Sandsbro kapell om sina upplevelser från resan och om en av alla de verksamheter över hela världen som är en del av svenska kyrkans internationella arbete.



Pilgrimsvandring på Kristi himmelfärds dag

Enligt legenden blev Kristi fotavtryck kvar i stenen när han inför sina lärjungar lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Stenen med fotavtrycken och molnet på himlen är symbol för Kristi himmelfärds dag. Ett uttryck för hur tidens och rummets gränser överskrids denna dag. Det var temat också för den pilgrimsvandring några av gårdsbyborna företog i ett strålande väder och med en andakt ledd av Inger Söderberg på en vidunderligt vacker plats i Norra Åreda.



Vidinge kontrakts kördag - musikgudstjänst i Gårdsby kyrka 22 maj



Körsångare i gröngräset inför konserten.



Vår kantor Sofia Stynsberg fyllde jämnt denna soliga söndag och hela kyrkan sjöng för henne.

Konfirmation

Ordet konfirmation betyder bekräftelse och är en bekräftelse av dopet att tillhöra Guds barn. Förr räknades konfirmationen som inträdet i vuxenvärlden. Under 1700-talets senare hälft blev det vanligt med en särskild gudstjänst, som gav tillträde till nattvarden efter kunskapsförhör och trosbekännelse. I 1811 års kyrkohandbok infördes en ritual som gav tillträde till denna högtid, som benämndes konfirmation. Ursprungligen hade flickorna svart konfirmationsklänning sedan i början på 1900-talet blev den vit för att på 70-talet övergå till konfirmationskåpor. Förr var det förhör på lördagen och nattvardsgudstjänst på söndagen.

Ungdomar från Gårdsby församling konfirmeras i flera olika temagrupper. En "vanlig" konfirmandgrupp. Idrottsgruppen, ungdomar från Sandsbro AIK, som har sin konfirmation i Gårdsby kyrka lördagen den 2 juli. Estetgruppen, som har läst tillsammans med ungdomar från Söraby församling. De konfirmerades i Tolg kyrka lördagen den 28 maj.

Sommarens gudstjänster Gårdsby församling

5 juni	sö kl. 17	Mässa 2a sönd efter trefaldighet	Sandsbro kapell
12 juni	sö kl. 17	Mässa 3e sönd efter trefaldighet	Sandsbro kapell
19 juni	sö kl. 17	Mässa 4e sönd efter trefaldighet	Sandsbro kapell
25 juni	lö kl. 12	Midsommardagen. Friluftsgudstjänst	Gårdsby kyrka
26 juni	sö		
2 juli	lö kl. 12	Konfirmation SAIK	Gårdsby kyrka
3 juli	sö		
10 juli	sö		
17 juli	sö kl. 10	Mässa 8e sönd efter trefaldighet	Gårdsby kyrka
21 juli	to kl. 19	Friluftsgudstjänst	Gasslanda branten
24 juli	sö		
31 juli	sö		
7 aug	sö kl. 10	Mässa 11e sönd efter trefaldighet	Gårdsby kyrka
14 aug	sö kl. 10	Mässa 12e sönd efter trefaldighet	Gårdsby kyrka
21 aug	sö kl. 10	Mässa 13e sönd efter trefaldighet	Gårdsby kyrka
28 aug	sö kl. 17	Musikgudstjänst 14e sönd eft. tref.	Gårdsby kyrka
4 sept	sö kl. 17	Mässa 15e sönd efter trefaldighet	Sandsbro kapell

Torsdag 24 juli friluftsgudstjänst på Branten, Gasslanda

Vägbeskrivning:

Från kyrkan följ vägvisare mot Gasslanda. Där vägen delar sig i byn, tag vänster. Vid Gasslanda Skjutsrättaregård, tag höger, efter ca 300 m ligger en ladugård på vänster sida och ett hus på höger hand. Vid ladugården tag gräs-vägen mellan två åkrar upp mot höjden. Det brukar gå att köra bil ända upp, annars parkera vid ladugården.

Midsommardagen 25 juli kl. 12

Friluftsgudstjänst med kyrkkaffe på gamla kyrkogården.

Kyrkogårdsvandring med Kjell Gustafsson:

Begravningskick och gravvårdar i olika tider.

Öppen kyrka

På söndagarna under juli månad, med undantag av söndagen den 17:e, firas inga traditionella gudstjänster i Gårdsby församlings kyrka eller kapell, men kyrkan hålls öppen lördagar och söndagar för besök och enskild andakt. Då finns också tillfälle att ta en kopp kaffe och kaka, att beundra vår vackra kyrka och Bengt Nordenbergs målningar och prata med övriga besökare och dagens värdar.

Välkomna!

Lördagar 9, 16, 23, 30 juli kl 11.00 – 14.00

Söndagar 10, 17, 24, 31 juli kl 11.00 – 14.00

