

GårdsbyBladet

Nr 1/2023 En tidning till alla i Gårdsby – Sandsbro



Gårdsby ägg – 10 ton i veckan
Nedslag i Sandsbros historia

GårdsbyBladet

En tidning utgiven av
Gårdsby Sockenråd

HEMSIDA
www.gardsby.se

MAIL
gardsbybladet@gmail.com

ANSVARIG UTGIVARE
Lina Johansson

REDAKTION
Lina Johansson
Pernilla Berglund
Lina Schlegel

GRAFISK FORM & LAYOUT
Mattias Strömberg

MEDVERKANDE I DETTA
NUMMER ÄVEN:
Kjell Gustavsson
Tina Nilsson
Henrik Svensson
Tore Sandrell
Poul Kongstad
Ingrid Karlsson
Lina Schlegel
Lina Johansson
Claes Lissing

TRYCK
Grafiska punkten

UPPLAGA
1900 ex

Nästa nummer av
GårdsbyBladet kommer
i mitten av juni 2023.
Stoppdatum för bilder
och artiklar 31 maj 2023.

Visste ni att det är nyttigt för människan att känna förundran? Känslan av förundran kan beskrivas som något utanför det vanliga, någon som är svårt att greppa och ofta möts med stor respekt i kombination av överraskning eller rädsla. Något som kan väcka stor dos förundran hos mig är tidsperspektiv. Gårdsby omnämns i skrift första gången 1299 (det är ju förunderligt hur den kändedomens färdats så lång tidsperiod). Då stod en större medeltida kyrka ungefär på samma plats som den nuvarande står idag. Nuvarande kyrka invigdes år 1837. Många små byar fanns då i socknen och kyrkan hade en mycket central roll och placering i byden. Det hade varit fantastisk att få en dag för studiebesök på den tiden. Försöka hitta igenkänningspunkter för att kunna navigera i landskapet och möta människorna som levde då. Möta den småskalighet som rådde och en lokal och inhemsk livsmedelsförsörjning i skarp kontrast mot dagens. Odling och djurhållning hörde nästan till var persons vardag.

Sedan dess har mycket skett. Att producera egen mat är oftast förpassat till hobbynivå och tilliten till fyllda hyllor i affären är stor. Att känna tillfredsställelse i en lyckad skörd är nog dock något som binder samman tidigare generationer med dagens, även om det tidigare var av nöden tvunget i kontrast till dagens livsnjutning (men såklart med många lite allvarigare fördelar). Att till exempel sätta sin egen potatis och en tid senare gräva upp sjufalt fler är ett fantastiskt nyttjande av jord och möjlighet. Och möjligheterna för att odla just potatis är många. Vål beprövat är ju att odla potatis i plöjd åker. Men lika bra går det att placera ut sin potatis på gräsmattan och täcka med till exempel en gammal kasserad storbal eller annat slaget gräs. Men det går också fint att odla mindre mängder i tex en hink eller nedgrävd egentligen var som helst där det finns jord. För oss blev det en gång kvar lite potatis i vår jordkällare i dryga halvåret. När dessa upptäcktes hade det växt ut meterlånga skott, vita av mörkret men fortfarande livskraftiga, och i den lilla lilla jorden som ackumulerats på betonggolvet hade det växt fram färskpotatis. Det väckte en otrolig förundran hos mig vilken oerhörd livskraft dessa knölar besitter.

Har du inte gjort det innan så ta möjligheterna våren för med sig att prova att odla potatis eller vad som helst. En egen mindre eller större livsmedelsförsörjning är nog aldrig fel.

Må gott,
Lina Johansson

(Jag vill tacka Kjell Gustafsson och hans text på www.gardsby.se för underlag rörande historiken i numrets ledare.)



VÄXJÖ MASKINUTHYRNING



RABATT!
Uppge
Gårdsbybladet
så får du 10% på maskinhyra

GÖR DET ENKELT!

Välkommen in till oss på
Växjö Maskinuthyrning!

Vi har ett stort utbud av maskiner till såväl
det stora bygget eller den lilla trädgården.
Hos oss kan du hyra allt från 21 meters skyliftar
till mossrivare, släp och handverktyg.

Växjö Maskinuthyrning AB | Minkvägen 3 | 352 45 Växjö | Tel: 0470 73 62 62
www.vaxjomaskinuthyrning.se

Innehåll Gårdsbybladet nr 1 2023



4 STUDIECIRKELN WITH LJUNG



5 GÅRDSBY ÄGG

6 NEDSLAG I SANDSBROS HISTORIA

8 SANDBRO AIK

9 AFRIKANSKA JÄTTESNÄCKOR
HOS SMÅTROLLEN

10 FÖREMÅLEN PÅ HOPPET BERÄTTAR

11 STÄLLER DU UPP? HJÄLP TILL
I HEMBYGDSFÖRENINGEN

12 EVENEMANGSKALENDERN



Annonsera i GårdsbyBladet?

Här är några viktiga punkter att tänka på.

- Gällande annonsformat är:
1/4 A4 – 185x65 mm
1/6 A4 – 130x65 mm
1/8 A4 – 92x65 mm
- bildformatet ska vara tiff, jpg eller pdf
- bildens upplösning ska vara 300 dpi (har bilden lägre upplösning kommer den bli otydlig i tryck)
- annonsen bör vara i färg

Annonssjutt för nästa nummer av Gårdsbybladet är **31 maj 2023**. Annonser och eventuella tekniska frågor mailas till gardsbybladet@gmail.com. För prisuppgift kontakta Bertil Sandberg tfn 0470-612 55 eller 070-550 13 16.

VI FIRAR HELA ÅRET

1993 slog vi upp dörrarna till Toftastrand hotell och konditori. Sedan dess har ugnarna gått varma, godsaker och kaffekoppar serverats och vi har fått välkomna många hotellgäster både från när och fjärran. Den 30:e i var månad hela 2023 har vi specialerbjudande för att fira 30 fantastiska år.

Välkomna att fira med oss!

30 ÅR
TOFTAstrand



KLOCKANS EL & HANTVERK AB
070-174 76 44
073-142 02 67

**Er lokala elinstallatör
samt konsthantverk**
Ring oss gärna på telefon

Ante och Marita Midenius

Studiecirkeln With Ljung – Hälgaryds skola

Föreningen firar 100 års jubileum 2024!

Text: Ingrid Karlsson och Lina Schlegel

Historik

Hälgaryds skola flyttades från Hultäng eftersom en ny skola hade uppförts där. Mellan åren 1913 – 1939 bedrevs det småskola i Hälgaryd, därefter flyttades elever tillbaka till Hultängs skola, vilka sedan flyttades till den nya skolan i Sandsbro i början på 1960-talet.

Efter kommunsammanslagningen med Rottne 1952 fick studiecirkeln överta skolhuset, tomten friköptes 1975 till en summa av 100 kr.

Studiecirkeln With Ljung bildades redan 1924 och föreningens ändamål enligt § 2 i stadgarna var att bedriva eller stödja fritidsverksamhet, studieverksamhet, annan verksamhet av kulturell art, samt biblioteksverksamhet. En viktig händelse för föreningen var det årliga julmötet vid 3:e dag jul med dans kring granen och paketauktion (deltagarna skänkte ett paket). Det var de olika byarnas ansvar i en viss turordning att arrangera och den by som stod för "värdskapet" skänkte också en julgran. Det fanns också ett "byombud" i varje by, vilka var de som inkasserade medlemsavgiften.

I mitten på 1970-talet så anordnades det barnverksamhet i skolan, vilken drevs av föräldrar (mammor) under ett antal år.

Under 1980-talet och framåt så anordnades det bl.a. gammeldans, maskerad, luciafirande och tipspromenader.

Nutid

2017 startades det upp en grupp med träning, där alla kan vara med. Det är kondition, rörlighet, balans och styrka anpassat efter alla, där man utgår från egen förmåga. Det gick att läsa om träningsgruppen i Gårdsbybladet nr 2, 2022.

I höstas så beslutade sittande styrelse att ta upp den gamla traditionen med paketauktion och dans kring granen, vilket inte hade genomförts på många år och den 26 december blev det av.

Det blev ett uppskattat evenemang som lockade gammal som ung, cirka 35-talet personer. Det bjöds på glögg med tilltugg och det blev en tuff och rolig auktion där både barn och vuxna deltog. Kvällen avslutades med att tomten kom med gottpeåsar till barnen.

Auktionen inbringade ett tillskott till kassan som ska användas till inköp av färg, då ommålning av fasad är inplanerat framöver.

Verksamheten har som mycket annat gått på "sparlåga" några år pga pandemin men nu väcks gamla traditioner till liv igen.



Ni kan läsa om planerade evenemang i evenemangskalendern på tidningens sista sida.

Nästa år firar dessutom föreningen 100 årsjubileum. Kanske kommer fler traditioner tillbaka?!

Vårt att nämna är att Hälgaryds skola går bra att hyra för privata evenemang. Även stolar och bord finns för uthyrning. Kontakta Jonas Palm för mer info, 070-234 01 28.



Nellie och Anton Jonasson med dottern Eila.

10 ton ägg i veckan

När man nämner Gårdsby är det många som direkt associerar det med Gårdsbyägg. Familjeföretaget som under förra året fick nya frontfigurer när Anton och Nellie tog över.

Text: Lina Schlegel

Antons pappa Christer startade företaget 2006. Den välbesökta äggboden känner många till och man är sällan ensam där när man handlar ägg. 60-100 flak om dagen, alltså en fjärdedel av de ägg som gården producerar säljs i äggboden på gården.

En arbetsdag på gården börjar vid kl 6 med att plocka ägg. Hönsen går in i ett värprede varifrån äggen hamnar på ett transportband som sedan för äggen till packrummet. Gårdens 10 000 höns producerar mellan 8 000-9 000 ekologiska ägg om dagen. De lite nyare stallarna har automatiserad ägganläggning där äggen inte behöver hanteras för hand, medan de äldre stallarna kräver handplockning efter att äggen nått packrummet.

Anton och Nellie har 3-4 anställda varav en är chaufför som levererar ägg på heltid.

Utöver de ägg som gårdens höns producerar så levereras konventionella ägg till gården i Tångshult från andra

bönder för att packas och levereras vidare. Totalt levereras 10 ton ägg per vecka från gården!

Ägg från Gårdsbyägg når butiker runt om i Småland, även så långt bort som Emmaboda och Ljungby. Det är ett 50-tal butiker och restauranger som tar emot leveranserna och däribland finns både PM hotell och Region Kronoberg på kundlistan.

Var det en självklarhet att ta över gården?

Anton berättar att de tänkt på det i många år om de ska ta över eller inte och velat fram och tillbaka. "Det är ett stort beslut och det blir en livsstil att driva en gård". Nellie fortsätter "Skaffar man ett jobb man inte trivs med kan man alltid sluta".

Det var just livsstilen som lockade och det lockade mer än att ha ett 8-17 jobb. De kände båda två att om det är någon gång de ska göra det så är det nu.

I maj 2022 tog de steget. Anton jobbade så dubbelt till en början, dels på gården,

dels som maskinförare. Nellie är utbildad frisör som arbetat inom elektronikbranschen och senast som gruppchef på Atea. Tanken var att Anton skulle fortsätta sin anställning som maskinförare men så kom lilla Eila och ändrade planerna. Nu jobbar hela familjen hemma på gården på heltid i stället.

De säger båda två "Det känns bra att ha tagit steget men det har varit ett omtumlande år. Mycket oro i omvärlden men det har gått bra. Klarar vi detta första år så kommer vi klara det!"

Framtidsplaner?

"Vi har just blivit med hemsida!" Gå in och kolla på www.gardsbyagg.se och se efter själva.

Det som det ligger närmast i tiden på gården är att all äggpackningen ska bli automatiserad under året. Utöver det säger de att "Vi ska försöka landa i egenföretagande, familjeliv, husrenovering m.m".

Nedslag i Sandsbros

Sandsbro har idag växt samman med Växjö stad och kopplingen till Gårdsby kanske inte längre känns så tydlig för många. Här gör vi två nedslag i historien, från 1960 och 1975 (bilder kommer från Historiska kartor från Lantmäteriet). Sandsbro hade då börjar likna ett mindre samhälle och en central roll hade Pär Bäckmans sågverk som var en stor arbetsgivare i bygden. Bara kort efter sista bilden, år 1978, togs dock beslutet att lägga ner sågen och sälja marken för bostadsbyggande. Då hade Naturvårdsverket ställt krav på lagring av virket på land istället för i vattnet vilket skulle innebära en för kostsam investering. Mer om sågverket går att läsa i Gårdsbybladet nr 1/2012 (finns att hitta på internet).

År 1962 stärktes också Sandsbro som ett samhälle i socknen då Sandsbro skola invigdes. Då flyttades barnen dit från skolorna i Notteryd, Hultäng och Gårdsby kyrkoskola som varit de tre skolorna i bruk dessförinnan.

Det var ett mycket kort nedslag. Sockengränsen går i vänsterkant i dessa bilder och innesluter golfbanan innan gränsen viker österut. Bor du i Sandsbro och vill stärka din koppling till trakten? Ta en cykeltur eller bilutflykt en vacker vårdag eller kom till årets pubaftnar!



historia

Text Lina Johansson

Bilder: <https://minkarta.lantmateriet.se/>



Sandsbro AIK

– en förening med många fotbollsspelare, ledare och domare!

Våren är här och vad är väl bättre än att ta en promenad till Norremark, Sandavi eller Brinkvallen för att titta på några av våra duktiga fotbollslag då? Antagligen ingenting. Om det fortfarande är mars eller april får man nöja sig med att hitta dem på Norremark men tar man sin fotbolls promenad i maj och framåt så hittar man träningar och matcher nästan hela tiden – överallt – ända fram till oktober!



I år kommer minst 450 spelare att träna och spela fotboll i Sandsbro AIK och det är vi väldigt stolta och glada över. Vi vill också lyfta fram de cirka 100 personer som jobbar som tränare och ledare för lagen, de många föräldrar som hjälper till med allt mellan himmel och jord runt lagen och de ungdomar som jobbar som matchledare och domare för våra ungdomsmatcher under året. Tack alla för att ni finns och för allt gott ni gör för vår förening och våra fotbollsspelare. Ni är guld värda!

Är man sugen på att se seriematcher där Sandsbro AIK finns på den ena planhalvan så har man gott om möjligheter till detta. Vi har i år 24 lag anmälda till seriespel och alla lag spelar många

matcher på en säsong. Fyra av lagen tillhör fotbollssektionen och våra representationslag finns i division 3 Dam och division 4 Herr. Dessa spelar normalt sett sina hemmamatcher på Sandavi. Dessutom har vi ett utvecklingslag på både dam- och herrsidan. 20 lag tillhör ungdomssektionen och de som spelar matcher i seriespel i år är mellan 10 och 16 år. På bilden ovan ses ett av våra ungdomslag, flickor födda 2008, som förra året gjorde en jättefin säsong och en fantastiskt lyckad resa till Göteborg och Gothia Cup.

Vill man titta på yngre spelare och knattar som tränar och spelar så finns det gott om möjligheter att göra det

också. I början av maj startar vår nya årskull, pojkar och flickor födda 2018, och dessutom har vi många spelare födda 2017-2014 som tränar och spelar matcher och poolspel men ännu inga seriematcher. Dessa unga spelare tränar och spelar poolspel på Brinkvallen och Sandavi.

Välkomna att heja på våra härliga lag under året! Läs på vår hemsida så ser du var de finns... överallt... hela tiden!

/Henrik Svensson
ordförande i Sandsbro AIK

Afrikanska jättesnäckor hos småtrollen

Text: Tina Svensson

En ny termin är igång och vi har välkomnat några nya barn till oss på småtrollen. För de små barnen kan förskolestarten innebära ett första möte med nya material och tekniker. Vi lägger stor vikt vid att introducera och välkomna de nya barnen till våra miljöer och sociala sammanhang.

De nyinskolade barnen bjuds in till sina första möten med våra maskar och afrikanska jättesnäckor av de andra barnen som redan finns på småtrollen. Vi pedagoger ser att de barnen som varit på småtrollen en tid tillägnat sig mycket kunskaper om vad våra djur behöver för att må bra och att de gärna delar med sig och berättar för de nya barnen. Att barnen kan få lära och inspireras av varandra är något vi värdesätter, varje barn har unika styrkor och kompetenser. De får vara en "fiffig kompis" för varandra i lärandet. När en fiffig kompis lär en annan något, sker lärande både hos den som lär ut och den som lär sig.



Behöver Du grävhjälp?

Skogsvägar • Dikesrensning
Markberedning • Övrig grävning

BJÖRNAMO ENTREPRENAD

David Andersson

Björnamo Storegård 5 • 355 92 Växjö
Mobil 073-776 47 24

Föremålen på Hoppet berättar 6

Serien fortsätter med våra historiska föremål med anknytning till hembygdsgården Hoppet och vi vill berätta deras historia för oss idag i Gårdsbybladet.

Om du tycker detta verkar intressant så hör gärna av dig till Gårdsby hembygdsförening hembygd-gardsby.se eller lokalforskningsgruppen: Tore Sandrell 070-323 47 82.

Text: Kjell Gustafsson

Foto: Poul Kongstad

Att hålla sig ren

De flesta 60-plussare har säkert minne av hur deras mammor stod och gnuggade tvätten, skjortor, underkläder och strumpor. Många hem har nog tvättbrädan i zink, inbyggd i en träram, kvar i källaren eller garaget. Den användes i alla hem fram till tvättmaskinens intåg i hemmen. Den blev dock inte allmän egendom förrän på 60-talet. Ja även in på 70-talet tvättades det som förut.

Det du ser på bilden är föregångaren till zinkbrädan, en hemmagjord sådan. Egentligen skulle trätvättbrädan stått i en balja av trä, men på bilden har den hamnat i en zinkbalja. Zinkbaljorna blev inte allmänna förrän en bit in på 1900-talet.

Det som skulle tvättas lades i blöt och fick ligga där något dygn eller några timmar i varmt vatten. Vattnet var uppblandat med tvättmedel som Radion, OMO eller Persil, det vanligast tvättmedlet var dock vanlig såpa. Tvätten gnuggades sedan med händerna mot brädan, ibland användes även en borste. Tvättvattnet hälldes sedan ut och nytt rent vatten hölls i för att skölja bort tvättmedlet i tyget. Ofta bytte man skölvatten två till tre gånger. Därefter togs tvätten upp, vattnet vreds ur innan den hängdes upp till tork. Ofta hängdes tvätten över vedspisen.

"Maskin"

Att tvätta för hand var ett stort arbete, speciellt om familjen var stor. Skillnaden då mot nu var att man inte bytte kläder varje dag. Att gå med samma skjorta eller kalssonger en hel vecka var vanligt. Naturligtvis uppfann man något som skulle underlätta och det blev den första mekaniserade tvättmaskinen som vi har ett exemplar av på Hoppet. Man stoppade i tvätten och såpan i tunnan, fyllde på med varmt vatten och sedan drog man i veven och tunnan roterade. Det blev som en slags gnuggning för på insidan av tunnan var det vanligt med träribbor. När man ansåg att tvätten nog var ren tömdes tvättvattnet ut och skölvatten hölls i. Även här fick man vrida ur vattnet för hand.

Hur ofta skall man tvätta? På ett tvättpaket rekommenderades att kökshanddukar borde tvättas en gång per vecka. Kläder tvättades när de luktade illa eller var smutsiga. Lakan varannan vecka, möjligen i stan men ute på landsbygden sparade man lakanstvätten till den stora värbyken, som är värt ett eget kapitel i nästa nummer.



Olofsson
ENTREPRENAD

Telefon 073-526 37 97



Ställer du upp?! 1-2 gånger per år

I Gårdsby hembygdsförening finns behov att bättra på/i byggnaderna på hembygdsgården Hoppet. Det kan gälla t.ex målning med rödfärg eller städa/röja.

Vi tänkte göra det tillsammans vid några få tillfällen under året.

Om du vill vara med i år, så är en gång bra, och två gånger är jättebra.

Om vi inte gör något, blir Hoppet lite mindre trevligt efterhand som åren går.

Text och bild: Poul Kongstad

Du som vill vara med

Skicka ett SMS till 070-510 1387 med ditt namn, eller skicka ett mail med namn och telefonnummer till hembygd@gardsby.se.

Då kommer du med på en sms-lista för att "kalla på hjälp" från hembygdsföreningen.

Vi kallar gänget "Hbf Glada hjälpare".



När vi jobbar tillsammans blir det lite mat och dryck också – förhoppningsvis har vi riktigt trevligt.

Träffarna kommer att vara förberedda med uppgifter av byggnadsvårdsgruppen. I gruppen är Poul Kongstad Gårdsby och Per Sörensson Tveta sammankallande.

Jag kan nämna att ett mindre gäng, "Glada gubbar och gummor" träffas en del tisdag förmiddagar under året för enklare underhåll, t.ex gräsklippning – och så fikar vi förstås. Vi har trevligt och i den gruppen finns det också plats för någon person till.

Trollbackens förskola söker

TIMVIKARIER

Kan du med kort varsel kan rycka in som vikarie vid frånvaro av den ordinarie personalen?
Du erbjuds ett omväxlande arbete med många nya möten.

För mer information kontakta Tina på 070-611 91 06 eller trollbacken@trollbackensforskola.com



Visst är det trevlig när man hittar en klädd gran i Fyllerydskogen vid juletid. Att någon tagit sig tid att pynta en levande gran. I år var det tre träd som hade utrustas med färgglada kulor inte så långt ifrån varandra. Fotot är taget Annandag jul, då snön just töat bort.

Text och bild:
Tore Sandrell



EVENEMANGSKALENDER GÅRDSBY 2023

Datum	Tid	Aktivitet/Plats	Arrangör
12 mars	kl 10.00	Tipspromenad i Björnamo. Startavgift 20 kr/vuxen och 10 kr för barn/ungdom	With Ljung
21 mars	kl 19.00	"Intresserad av de gamla vägarna? Visning av film och hembygdsföreningens tidigare arbeten om vägar. Finns fika. Plats: Hembygdsgården Hoppet"	Gårdsby hembygdsförening
26 mars	kl 14.00	Årsmöte för With Ljung i Häljaryds skola. Det bjuds på kaffe och väffla.	With Ljung
7 april	kl 14.00	Långfredagsvandring till Åsabacken. Samling vid gamla affären i Kräkenäsryd. Medtag egen fikakorg	With Ljung /Gårdsby hembygdsförening
18 april	kl 10-13	Fixarträffar på tisdagar startar. Glada gubbar och gummor fixar med miljön på Hoppet i lugnt tempo. Hembygdsföreningen ordnar fika.	Gårdsby hembygdsförening
19 april	kl 16-20	Vi bygger gårdsgård på hembygdsgården Hoppet, Se på eller var med och jobba. Korvgrillning till deltagare	Gårdsby hembygdsförening
23 april	kl 10.00	Tipspromenad i Tvetå. Startavgift 20 kr/vuxen och 10 kr för barn/ungdom	With Ljung
23 april	kl 16.00	Årsmöte för Gårdsby Hembygdsförening på Hoppet. Vi bjuder på fika.	Gårdsby hembygdsförening
6 maj	kl 10-14	Vi gör fint och grillar på Hoppet. Alla kan vara med!	Gårdsby hembygdsförening
21 maj	kl 15	"Historien om Hoppet" med rundvandring och fika. Hur kom allt till på hembygdsgården? Plats: Hoppet	Gårdsby hembygdsförening
Maj/Juni		Vårstädning och grillkväll i Häljaryd skola. Mer info kommer!	With Ljung
Maj/Juni		Mopedrally med tipspromenad och fika. Start/mål vid Hoppet. Mer info kommer!	Gårdsby hembygdsförening

Välkomna till våra evenemang!

Gårdsbyboken 2022

Några hembygdsföreningar ger ut en bok varje år. Andra samlar på sig material och ger ut när tiden är mogen. Gårdsby hembygdsförening hör till den senare kategorien och kom med en bok lagom till föreningens 70-årsjubileum. 16 kapitel på 140 sidor i färg med en stor spännvidd i ämnesvalet.

Flera kapitel handlar om skolor i socknen. Den kooperativa förskolan, de gamla utspridda småskolorna fram till storskolan i Sandsbro, känd av de flesta genom den förödande branden 2017. Några personer får också dela med sig av sina skolminnen från 1940- och 50-tal.

Telefoni i olika former beskrivs i några kapitel. Från att ringa via byns telefonist, till ett automatiserat telenät och nu en med gemensamma krafter och engagemang genomförd fiberdragning för bredbandsnät.

En lång artikel handlar om Sporryd, en gård med kvarn i närheten av Notteryds naturreservat. Platsen har mycket gamla anor och beskrivs här med hjälp av kartor och utdrag ur historiska handlingar. Under delar av 1900-talet har området använts som militärt övningsfält. Nu finns risk att de biologiska och kulturella värdena i området hotas om man inte vidtar åtgärder mot igenväxning.

För egen del fastnade jag för den inledande historiken över de senaste 40 åren i Gårdsby hembygdsförening. På 1980- och 90-talen

var det en mycket livaktig förening med mängder av arrangemang, många medlemmar och stora ambitioner.

In på det nya milleniet mattades verksamheten av och medlemsantalet sjönk. De senaste åren har man kommit igång igen med ett stabilt medelstäl som dock är häften så stort som för 40 år sedan.

Författaren ställer viktiga frågor om föreningens samlingar. De tillkom på 1960-talet och speglar mest lantbruket på den tiden. Hur får man samlingarna begripliga för yngre människor som inte har någon relation till lantbruket? Hur vänder man sig till de människor i föreningens område som bor i stadens förort och har blicken mer riktad mot stadslivet? Samverkan, gemenskap och nätverk är kanske modellen för framtiden.

För övrigt handlar boken om den stora Furubybranden 1868, om stormen Gudrun och om de två smidda järnkorsen i Gårdsby kyrka.

Gårdsbyboken 2022 kostar 200 kronor och de tre äldre gårdsbyböckerna 100 kr/st. Kontakta:

Tore Sandrell 070 323 4782, Kjell Gustafsson 070 586 1165, Poul Kongstad 070 510 1387 – eller beställ boken på nätet: www.gardsby.se/bok.

Text: Claes Lissing