

Svenska kyrkan



Gårdsby församling – Alltid på G
Växjö pastorat



**Syster träd tala med mig om
Gud och trädet blommade**

VÅREN ÄR PÅ G

Nu kommer våren med stormsteg. En tidig påsk ger tidig uppståndelse och liv i överflöd. Påsken ligger så tidigt i år att naturen knappt hänger med. Men vi får se livet komma åter med påsken bakom oss som en hjälp att se livet som helhet. Påsken bjuder som vanligt på ett drama med allt från svek och djupaste sorg till uppståndels och liv, liv i överflöd.

I det flödet får du och jag leva samtidigt som vi kan få kraft att se, möta och älska våra medmänniskor. Jesus ger sitt liv och genom det blir det eviga livet ett faktum. Ett faktum för alla människor. Detta är påsken stora nyhet!

Så mitt bland påskkäringar, påskägg, godis, påskharar och allt annat som hör påsken till finns Guds kärlek personifierad i Jesus.

Det är en glad påsk. Det önskar jag dig!

Hälsar

Anders

Anders Nordmark



Präst- till vardags och fest



God Gave Rock´n Roll

Det var verkligen en fartfylld mässa med Jesus, rockmusik och fullt ös med Snake Hill Grovers, Ör/Ormesberga kyrkokör och Trixgruppen under ledning av Annika Fritzon och Anders Nordmark som präst. Kyrkorna i Ör, Gårdsby och Östra Torsås var nästan fullsatta och i domkyrkan fick man stänga porten, så alla som ville komma in fick inte plats. Folk stod upp och klappade händer och dansade med i takten. Applåderna ville aldrig ta slut. Det känns roligt att det var vår präst Anders, Trixgruppen och vår vaktmästare Helena som drog ett tungt lass. Besökarna undrade om det blir fler liknande mässor?

Stråkforum

Dagen innan nyårsafton var det nästan fullsatt i Gårdsby kyrka då Stråkforum under ledning av Lasse Jöneteg och hans duktiga "gamla" elever, som träffas en gång om året. Sofia Stynsberg höll i arrangemanget och läste text. Bröderna Villads Bendixen och Valdemar Littauer, som nu går på musikhögskola i Berlin, spelade underbart vackert på sina violiner och visade sig även vara duktiga pianister.

Ulla Gowenius 1935-2005

Hon föddes Kylberg och växte upp i Helsingborg. I mitten av 1950-talet kom hon till Konstfack i Stockholm och mötte Peder Gowenius från Gårdsby.

Nyutexaminerade från konstfack reste Ulla och Peder Gowenius till södra Afrika 1961 med ett uppdrag att utveckla det sydafrikanska hantverket. Med engagemang för hur kvinnornas situation kunde förbättras inledde de en nära tjuogoårig vistelse i södra Afrika där deras insatser blev banbrytande.



Tillbaka i Sverige bosatte de sig i Haketorp, Gårdsby, där Ulla Gowenius fortsatte sitt textila skapande. Hon har designat och även tillverkat vävnader för kyrkor och offentliga lokaler, t ex kormattan till Växjö domkyrka, som vävdes hos Märta Måas-Fjetterström i Båstad.

Gårdsby församling äger flera av hennes alster. Hon har gjort den vävda altartavlan i Sandsbro kapell med tema från Psalm 910 Stilla min själ. För Gårdsby kyrka har hon designat det gröna antependiet till altaret samt designat och vävt ett rosarött antependium med tillhörande mässhake, stola, kalkkläde och bursa.

Ett par kollektståvar och ett bårtäcke hör också till de textilier som kommer från hennes produktion. Bårtäcket blev hennes sista verk och hennes kista blev den första att prydas av detta bårtäcke.

Jens Linder återberättar samtal om altarvävnaden med Ulla Gowenius:

Ullas tanke med vävnaden är att ”predika” mot jantelagen.

Trädet uppmanas att berätta om Gud och då blommar trädet. Dvs alla har något att bidra med och alla har något att säga och visa på om Gud. Trädet kan inte predika med ord, men utifrån sina förutsättningar kan det vittna om Guds kärlek och godhet.

Vi kan alla utifrån våra förutsättningar vittna om Gud och Guds kärlek. Dessa olika sätt kan inte jämföras och ingen är bättre än någon annan, men eftersom vi är olika, är våra sätt att vittna om Gud och Guds kärlek också olika.

Rotsystemet är stort och framträder tydligt. Det är där jag står rotad som gör mig trygg och därifrån kan jag få min kraft att vara den jag är. När vävnaden nu hänger bakom altaret och man ser rotsystemet försvinna ner under altarskivan, så är i alla fall en tolkning att jag därifrån får min kraft, dvs i ord och sakrament (om Ulla såg det så vet jag inte).



PÅSKPYSSSELKVÄLL

Sandsbro kapell Måndag den 21 mars kl. 18.00

Vi börjar med att äta en enkel kvällsmåltid tillsammans och därefter är det påskpyssel.

Kostnad 100:- för maten och viss pysselmaterial. Blommor och viss dekorationsmaterial kan köpas till självkostnadspris.

Ta med egna krukor och fat, björkris, påskpynt och mossa som växer på stenarna.

Anmälan senast **onsdag 17 mars.**

Anmälan till Zinka 072-574 72 38 eller zinka.karlsson@svenskakyrkan.se



Gudstjänster i Gårdsby

Palmsöndagen	20	mars	kl. 10	KärLekRum	Sandsbro kapell
Dymmelonsdag	23	mars	kl. 19	Passionsandakt	Häljaryds skola
Skärtorsdagen	24	mars	kl. 19	Skärtorsdagsmessa	Gårdsby kyrka
Långfredagen	25	mars	kl. 10	Dramatiserad långfredag	Sandsbro kapell
Påskdagen	27	mars	kl. 10	Påskdagsmessa m Gårdsbykören	Gårdsby kyrka
Annandag påsk	28	mars			
2a sönd i påsktiden	3	april	kl. 17	Mässa	Sandsbro kapell
3e sönd i påsktiden	10	april	kl. 17	Mässa	Sandsbro kapell
4e sönd i påsktiden	17	april	kl. 10	KärLekRum	Sandsbro kapell
5e sönd i påsktiden	24	april	kl. 17	Mässa	Sandsbro kapell
Bönsöndagen	1	maj	kl. 17	Mässa	Sandsbro kapell
Kristi himmelfärds dag	5	maj	kl. 12	Pilgrimsvandring	
Sönd före pingst	8	maj	kl. 10	KärLekRum	Sandsbro kapell
Pingstdagen	15	maj	kl. 17	Mässa	Sandsbro kapell
Annandag pingst	16	maj	kl. 18	Friluftsgudstjänst	Himlabacken
Heliga trefaldighets dag	22	maj	kl. 18	Mässa kontraktskören	Gårdsby kyrka
1a sönd efter trefaldighet	29	maj	kl. 10	KärLekRum terminsavslutning	Gårdsby kyrka
2a sönd efter trefaldighet	5	juni	kl. 17	Mässa	Sandsbro kapell
3e sönd efter trefaldighet	12	juni	kl. 17	Mässa	Sandsbro kapell
4e sönd efter trefaldighet	19	juni	kl. 17	Mässa	Sandsbro kapell
Midsommardagen	25	juni	kl. 12	Friluftsgudstjänst på gamla kyrkogården och kyrkogårdsvandring	Gårdsby kyrka
Johannes döparens dag	26	juni			
Lördag	2	juli	kl. 12	Konfirmationsmessa	Gårdsby kyrka

Mötesplatsen onsdagar kl.15 – ca.16.46 i Sandsbro kapell

Vår nuvarande utställning i Sandsbro kapell hänger tom 15 april. En av utställarna är Irene Malm Fridlund.

23 mars New Orleans Rubber band spelar tradjazz.

6 april Sara Marklund berättar om hjälp till romer i Rumänien.
Mixgänget sjunger.

20 april 'Tilda – kärring med klös'. Anders Hermansson underhåller.

Vernissage och mingel med konstnärerna.
Mona Gyllinger, akryl/olja och Britt Larsson Hjelmberg, bildväv.

4 maj Alaska – bildvisning med Laila och Lars-Erik Malmqvist.

Varje vecka i kapellet: Morgonbön tisdag och torsdag kl. 8:30, veckomässa (nästan alla) onsdagar kl. 8:30.



Britt Larsson Hjelmberg



Irene Malm Fridlund



Mona Gyllinger

Onsdag 23 mars. I Häljaryds gamla skola, på vägen mellan Södra och Norra Åreda, bjuds det på kaffe med hembakat efter passions-andakten kl 19.

25 mars kl 10. I Sandsbro kapell utspelas ett Långfredagsdrama.

Påsklovsöppet i Sandsbro kapell onsdag 30 mars kl 10 - 13

5 maj kl 12. Pilgrimsvandring ca 3 km med friluftsgudstjänst. Start vid Ängagärdet, N Åreda. Tag väg 23 mot Åseda, tag av mot Högaskröv, efter att väg 23 korsats kör direkt vänster, sedan höger uppför backen. Parkering vid flaggstängen. För den som inte vill gå finns möjlighet att ta bilen till friluftsgudstjänsten (vid vackert väder) och vid dåligt väder inomhus efter vandringen.

Annandag pingst 16 maj kl 18. Friluftsgudstjänst i Himlabacken i bokskogen ovanför Gårdsby kyrka. Parkering vid kyrkan eller längs vägen.

22 maj kl 18. Kontraktskören, dvs körerna från nordöstra delen av pastoratet medverkar vid söndagens musikgudstjänst i Gårdsby kyrka.

Onsdag 1 juni. Gårdsby församlingsresa till utvandrabygden. Vi blir guidade av Börje Nilsson från emigrantinstitutets vänner. Vi äter lunch på Korrö och blir guidade i omgivningarna. Avresa från Sandsbro kapell kl.10.00. Busskur 'Sandvägen' kl.10.10.

Kostnad 150 kr. Anmälan senast tisdag 25 maj till Anders tfn. 0470-70 32 35