

GårdsbyBladet

Nr 4/2022 En tidning till alla i Gårdsby – Sandsbro

Friskvårdsgruppen
firar 15 år

Hembygdsföreningen
fyllde 70 år

GårdsbyBladet

En tidning utgiven av
Gårdsby Sockenråd

HEMSIDA
www.gardsby.se

MAIL
gardsbybladet@gmail.com

ANSVARIG UTGIVARE
Lina Johansson

REDAKTION
Lina Johansson
Pernilla Berglund
Lina Schlegel

GRAFISK FORM & LAYOUT
Mattias Strömberg

MEDVERKANDE I DETTA
NUMMER ÄVEN:
Conny Björk
Kjell Gustavsson
Tina Nilsson
Bertil Sandberg
Henrik Svensson
Tore Sandrell
Poul Kongstad
Sara Richter Simsek
Perinlla Berglund

TRYCK
Grafiska punkten

UPPLAGA
1900 ex

Nästa nummer av
GårdsbyBladet kommer
i mitten av mars 2023.
Stoppdatum för bilder
och artiklar 28 februari
2023.

Vi som nu sitter i redaktionsgruppen har med detta numret tryckt och färdigt varit delaktiga i fyra nummer och kan summera vårt första år. När jag, Lina Johansson, blev tillfrågad att vara med i redaktionsgruppen väcktes tankar på ett gäng artiklar som vore roligt att skriva. Men ack, små barn ska ha både mat, omsorg och köras fram och tillbaka till Trollbacken på 15-timmarsbasis med en lillebror hemma. Sen ska hus byggas om och lister sättas på plats, grund ska dräneras och... Ja, detta är ju inget som pågår för jämnan men just detta år har mycket begränsat antal artiklar skrivits för min del. Det jag dock fått erfa som en del av redaktionsgruppen är ju vilket intresse och engagemang det finns i bygden för att bidra till vårt allas Gårdsbyblad! Vissa skribenter är återkommande, andra har under året skrivit sin första och kanske enda artikel. Och det är ju just DET som gör vår skrift!

I socknen finns många som på olika sätt bidrar till bygden. Det finns de som initierar aktiviteter av olika slag, de som deltar och gynnar initiativ som görs, de som driver näringsverksamhet och gör bygden levande... Sen finns det 1900 mottagare av bladet som var och en besitter kunskap och intressen. Tänk vilken fantastisk kraft det finns i detta! I vår summering av året kan vi konstatera att material kommer in till oss, och vårt arbete mestadels består i att samordna material och administrera det hela.

Men vi vill med detta också uppmuntra dig som ännu inte tänkt tanken, eller kommit till skott att ta chansen att vara med. Vara med genom att visa upp din näringsverksamhet, eller genom att prova på att skriva en sida om något du tycker är roligt, att berätta om någon aktivitet du deltagit i som skett inom socknen eller bara rent av skicka in en kandidat till framsidesbild? Vi har försökt nosa reda på föreningar i bygden för att ge dem chansen att visa upp sig, men vi har med stor sannolikhet missat någon. Hör gärna av er i så fall!

Redaktionsgruppen vill önska alla läsare och alla som på olika sätt bidragit till Gårdsbybladet, en riktigt God jul och ett riktigt Gott nytt år! Ett särskilt tack till Sara Richter som varit en del av redaktionen en tid innan nuvarande trio tillkom, men nu valt att ägna sin stora portion engagemang åt andra håll.

Redaktionsgruppen genom Lina Johansson, Gasslanda



VÄXJÖ MASKINUTHYRNING



RABATT!
Uppge
Gårdsbybladet
så får du 10% på maskinhyra

GÖR DET ENKELT!

Välkommen in till oss på
Växjö Maskinuthyrning!

Vi har ett stort utbud av maskiner till såväl
det stora bygget eller den lilla trädgården.
Hos oss kan du hyra allt från 21 meters skyliftar
till mossrivare, släp och handverktyg.

Växjö Maskinuthyrning AB | Minkvägen 3 | 352 45 Växjö | Tel: 0470 73 62 62
www.vaxjomaskinuthyrning.se

Innehåll Gårdsbybladet nr 4 2022



4 FÖREMÅL PÅ HOPPET BERÄTTAR



5 KRISBEREDSKAPSKVÄLL MED LRF

6 FRISKVÅRDSGRUPPEN
FIRAR JUBILEUM



8 UTDELNING AV GÅRDSBYBLADET

9 LEDARUTVECKLING I SAIK

10 HEMBYGDSFÖRENINGEN HAR
FYLLT 70 ÅR



12 TROLLBACKEN

Annonsera i GårdsbyBladet?

Här är några viktiga punkter att tänka på.

- Gällande annonsformat är:
1/4 A4 – 185x65 mm
1/6 A4 – 130x65 mm
1/8 A4 – 92x65 mm
- bildformatet ska vara tiff, jpg eller pdf
- bildens upplösning ska vara 300 dpi (har bilden lägre upplösning kommer den bli otydlig i tryck)
- annonsen bör vara i färg

Annonssjutt för nästa nummer av Gårdsbybladet är **28 februari 2023**. Annonser och eventuella tekniska frågor mailas till gardsbybladet@gmail.com. För prisuppgift kontakta Bertil Sandberg tfn 0470-612 55 eller 070-550 13 16.



Julkasse från Toftastrand



**Vörtbröd, Pepparkakslimpa,
Surdegslimpa, Knäcke**

169 kr



Beställ senast 3 dagar innan du vill hämta, senast hämtning är den 23 /12 kl 12.00



KLOCKANS EL & HANTVERK AB
070-174 76 44
073-142 02 67

**Er lokala elinstallatör
samt konsthantverk
Ring oss gärna på telefon**

Ante och Marita Midenius

Föremålen på Hoppet berättar 5

Serien fortsätter med våra historiska föremål med anknytning till hembygdsgården Hoppet och vi vill berätta deras historia för oss idag i Gårdsbybladet.

Om du tycker detta verkar intressant eller är intresserad av gammal teknik, så hör gärna av dig till Gårdsby hembygdsförening hembygd@gardsby.se

Text: Kjell Gustafsson

Foto: Kjell Gustafsson, Poul Kongstad

Hållhake

Att ha en hållhake på någon är ett uttryck som de flesta ha hört. ”Har han en hållhake på henne som du inte känner till?” eller ”Han vågade inte gå med på förslaget, någon måste ha en hållhake på honom.”

Hållhake är ett smitt redskap som har varit allmänt använt vid träbearbetning för att hålla ihop två trästycken eller stockar, som skall sammanfogas och därför måste hållas stilla. Oftast har den använts vid timring av hus, den runda stocken skall huggas till (skrädas) så man får två släta sidor. Om du inte får stocken att ligga still kommer den att rulla vid varje hugg – då kan du låsa stocken genom att slå in hållhakens spetsiga ände i underliggaren och den andra änden slås in i stocken. Egentligen ser den ut som en stor krampa. Stocken är uppallad på underliggare för att få en bekväm arbetsställning samtidigt som du måste ha något att slå in den spetsiga änden i.



Hållhaken håller övre stocken still när man bearbetar den.

Skrädyxa – bila

På bilden ser du två yxor som i Sverige har använts eller användes vid träarbeten. Allmänt använd vid bearbetning av stockar till timmerträ för husbyggnation. De används även till att hugga till fyrkantiga bitar som reglar, slipers mm. I södra Sverige går de under namnet ”skräyx” men längre norrut ”bila”.

Yxorna förekommer i olika storlek, skillnad på egg längd och tyngd. Eggen på en skräyxa är slipad som ett stämjärn d v s egg bara på ena sidan. Bilan har i regel egg på båda sidor. Det finns både vänster -och höger yxor. Du väljer yxa efter det sätt du håller i skaftet när du hugger. Håller du vänster hand längst fram på skaftet väljer du en högerslipad, höger hand främst en vänsterslipad. En del bilor har egg på båda sidor, mera vanligt i Norrland. Skaftet är oftast svagt böjt, för att du skall komma bort från den vassa kanten med den bakre knogen och undvika flå av knogskinet.

Skräyxan/Bilan är ett redskap som funnits sedan vikingatid. Många vikingaskepp fick säkert sina bord tillyxade och släta med hjälp av en sådan yxa. Från 1600-talet och framåt har bödlarna använt skarprättarbilor. En sådan finns på Smålands museum, det fanns förr en liten skylt bredvid med texten ”För denna yxa hafva sju hufvuden fallit”.



På bilden är yxan till höger en skräyxa och en bila till vänster.

Berättarkväll om timring

Bilden nedan är från den berättarkväll som Kjell höll på Hoppet 26 oktober 2022. Som synes med en mängd verktyg som behövs vid timring av hus. På bilden syns även en av deltagarna, Bengt Samuelsson, Kråkenäs.



Krisberedskaps kväll med LRF avdelning Gårdsby onsdag den 23/11

Vi lever i en rätt orolig tid med klimatförändringar, krig i vår närhet, skenande elpriser och hot om elbrist och allt som är självklart som att åka in till ICA någon gång mellan 7-22 eller att det alltid finns ström, i trygga Sverige känns allt inte så självklart längre. När vi tidigare i höst hade styrelsemöte med LRFs lokalavdelning Gårdsby kom tanken upp att arrangera en Krisberedskaps kväll. Tanken med kvällen var att få mer lärdom av vad finns det för krisberedskap i Kronobergslän, vad förväntas av mig som medborgare och givetvis att nätverka. Många boende i trakten var ju med när stormen Gudrun härjade och flera områden var strömlösa upp till 28 dagar. Hur funkade det då? Hur får jag vatten ur brunnen utan ström och hur kan vi kommunicera om mobilnät ligger nere och vi inte har ström?

Text: Pernilla Berglund

Max Hector som är försvarsdirektör på Länsstyrelsen kom och föreläste och med tanke på kriget i Ukraina så kom många jämförelser med situationen. Max Hector inledde lite allmänt om Länsstyrelsens roll både idag och rent historiskt. Vid en kris om låt oss säga Stockholm skulle vara belägrat och regeringen utslagen kan respektive Länsstyrelse gå in och styra respektive region. Länsstyrelsens roll är helt enkelt att kunna gå in och samordna det regionala arbetet före, under och efter en samhällsstörning.

Vad har du då för personligt ansvar och vad är bra att ha i ett nödförråd hemma?

Vad förväntas då på oss som medborgare? Ja egentligen att ha beredskap på det min familj behöver på en vecka, dvs mat, hygienartiklar etc, elektricitet är ju bra och vi märker ju så fort vi är utan hur sårbara vi är utan. Hur klarar jag värme? Hur får jag vatten? Vi som har djur har ju även ett ansvar att klara skötseln av dem såväl lantbruksdjur som husdjur.

Förbered dig: Något litet kan betyda allt

På checklisten finns tips på saker som är bra att ha hemma vid en kris i samhället. Använd det du och dina anhöriga behöver. Tänk också på vad ni kan dela på och vad ni kan låna av varandra.

- Radio som går på batterier eller med vev/solceller.
- Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
- Flaskor och dunkar med rent vatten.
- Mat som inte behöver kyl eller fryser. Mat som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.
- Stormkök och bränsle. Använd helst utomhus.
- Sovsäckar, filtar och varma kläder.
- Tändstickor, stearinljus, värmeljus.
- Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha bra ventilation.
- Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
- Husapotek, till exempel första hjälpen-kit, sårvård, eventuella viktiga mediciner.
- Hygienartiklar, till exempel våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd.

- Extra batterier, laddade powerbanks.
- Kontanter, om betalkort slutar fungera.
- Lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst, elleverantör.

Max Hector menade på att på landsbygden finns styrkor som gör att vi kanske har lättare att klara vissa kriser. Många boende på landsbygden är intresserade av jord och skog, många kan hantera en motorsåg, köra traktor, tända eld många kanske odlar lite och lagrar i sin jordkällare. På landsbygden finns ofta en annan gemenskap, vi har väl alla lite koll på våra grannar och även om man inte kanske umgås så vet många namn och vilken hus/gård hen tillhör. Och här kommer vi återigen tillbaka till vikten av lokala aktiviteter och skapa nätverk, vem jag för att få hjälp att röja vägen för nedfallna träd, vem har reservverk och kanske någon extra dunk diesel eller ved.

Det kom många bra exempel på hur det fungerade under och efter Gudrun med olika former av samverkan i byarna för att röja, se om de äldre som kanske var i behov av lite extra hjälp etc. Föräldrarkooperativet Trollbacken fungerade som en samlingspunkt med värme och tydligen var Sandsbro med Toftastrand sista utposten där man hade ström. Vilken lycka det måste ha varit att gå in där i värme och doft av nybakat när man varit strömlös många dygn!

Föreläsningen väckte en hel del frågor värda att fundera på och lite vad som kom upp var hur jobbar vi vidare ute i byarna, vem har elverk? Och vem kan sköta dem och ha koll på att de faktiskt fungerar? vem är bra på att ta ner träd? Vilka är grundläggande sjukvårdskunniga? Vilka kontaktvägar har vi mot kommunen och sjukvården om det blir kris? Hur vet de att vi finns och kan utgöra en lokal resurs? Finns det hjärtstartare i närområdet? Ett bra tips är att faktiskt prata om dessa frågor när ni umgås i byar, med grannar etc. Vad som är helt säkert är att vi lever i en föränderlig värld med klimatförändringar, stor osäkerhet i det säkerhetspolitiska läget, pandemier; allt som vi tagit för givet kanske inte är så självklart i framtiden och på något sätt är det ju upp till oss själva att anpassa oss.

FRISKVÅRDSGRUPPEN FIRAR 15 ÅR

Pigga seniorer tillsammans sedan 2007



Friskvårdsgruppen redo för torsdagspromenaden: Nedre raden från vänster: Anna-Greta Nilsson, Ingegärd Wahlström, Monica Malm, Eva-Lena Jonsson, Eva Falk, Birgit Lager Nilsson, Kerstin Lundström, Gunnel Brodd, Kaisa Danielsson, Barbro Svensson, Siw Täck, Conny Björk, Claes Svensson, Övre 2 raderna; Ingvar Brodd, Curt Danielsson, Stig Bengtsson, Bengt Lundström, Seth Jonsson, Edvin Person, Birgitta Hansson, Arne Carlsson, Anita Carlson, Eva Persson, Margareta Källgård, Leif Täck, Ulla Svensson och Olle Källgård. Saknas gör Birgitta Hultberg, Kjell Nilsson, Karin Nilsson, Arne Barrdahl, Thowald och Inga Burman, Solveig Gustafsson, Marianne Karlsson, Allan Karlsson, Yvonne Lundberg och Sonja Nilsson (Foto: David Branth).

Text: Conny Björk

Sandsbro AIK

Friskvårdsgruppen är en sektion i Sandsbro AIK. Övriga sektioner är Fotbollssektionen med 2 herrlag och 2 damlag, Ungdomssektionen har 18 träningsgrupper med pojkar och flickor, Tennissektionen med 2 tennisbanor för motionsspel. Barngymnastik i en grupp inomhus. Egen klubbstuga vid Sandavi idrottsplats (bakom skolan).

Sandsbro AIK har cirka 900 medlemmar och verkar inom Sandsbro med omnejd.

Ordförande är Henrik Svensson.
Klubbchef är David Branth.

Friskvårdsgruppen fyller 15 år

Den startade hösten 2007 av Olle Källgård vid en samling på före detta Golfhotellet (rivet idag) vid Glasrikets golfbana. Första föreläsaren var läkaren Christer Petersson.

Ledare

Olle Källgård och Margareta Källgård har varit ledare sedan 2007. De har nu

valt att sluta. De har på ett förträffligt sätt lett gruppen och ordnat populära föreläsare och utflykter. Avtackning skedde vid gruppens Åsnen utflykt 19 maj 2022. Men även av styrelsen 28 juni 2022. Mer om detta och en intervju med Olle K finnes i Gårdsbybladet nr 2 2022 sidan 6-7. TACK OLLE!

Från hösten 2022 har Conny Björk (understecknad) tagit över och gemensamt skall vi fortsätta samvaron, aktiviteterna och utvecklas! Vi är öppna för **många nya seniorer** (60-75 år)!

Överlämnande

På första hösträffen torsdagen den 1 september 2022 överlämnade Olle Källgård den symboliska metallklockan till nya ledaren Conny Björk och önskade lycka till. Metallklockan är orientalisk sådan fint ornamenterad och har en ren klang, med HÖGT ljud om man ta i för mycket! Den har skänkts av vår senior Anna-Greta Nilsson.

Torsdagspromenader

Friskvårdsgruppens träffar har fortsatt

på torsdagarna 1, 8, 15, 22 och 29 september, 6, 13, 20 och 27 oktober, 3, 10, 17 och 24 november samt 1 december 2022. Vår grupp med 25-32 pigga seniorer träffades kl 09.00!

Först en härlig STÄRKANDE utomhuspromenad i alla väder. Man får ha kläder efter väder.

Många går med stavar för bättre rörelseträning. Vi rör oss i och kring Sandsbro. Sen efterlängtat samvaro med kaffe och lite lätt mat. Därefter någon intressant föreläsning eller utflykter. Se nedan!

TÅRTFEST startade 15-ÅRSJUBILEUMET - 15 september 2022

Vår "nya" senior Birgit-Lager Nilsson hade bakat 2 st goda och smakfulla marängtårter.

Ingegärd Wahlström hjälpte till med serveringen. Det blev verkligen en härlig och festlig start på jubileumet!

BOKHULTETS naturreservat 22 september 2022

Med egna bilar och medåkande körde vi till BOKHULTET.

Naturguiden Uno Petersson från Svenska Naturskyddsföreningen, tog med oss in i reservatets natur. Dagen började i morgondimman med den "daggbhängda" spindelväven, som lyste i det svaga solskenet. Solen steg allt högre, fukt och dimma försvann till en klar himmel.

Genom Biparadiset, med många självsädda växter, exempelvis björkplanter och boplaster för olika bi både i sandjorden, i äldre stubbar och "insektshotell". Många intressanta växter, som man inte alltid kommer ihåg namnet på. Vidare genom "urskogsdelarna" med äldre förmultnande trädstammar, som gynnar djuren, insekterna, svampar. med mera.

Den för dagen spegelblanka Södra Bergundasjön med Lindöarna bildade en vacker "tavla" i utsikten söderut mot sjödelen "Kassaviken".

Matpausen med kaffe och annat intogs vid Bäckaslövs våtmark där en grävd damm och en slingrande bäck leder vattnet, lite renare, till Södra Bergundasjön.

Uno Petersson berättade även om hur Bokhultet och Lindöarna användes av tidigare ägare innan det blev före detta Infanteriregementet I 11:s övningsplats och till slut bildandet av naturreservatet.

Alla våra 18 seniorer var nöjda och hade fått lite mer naturkunskap och körde sedan nöjda hemåt.

OM ATT MÅ BRA I LIVET 13 oktober 2022

Före detta läkaren, naturkännaren och författaren Christer Petersson berättade om sin livsfilosofi.

Han utgick från sin nyligen utgivna bok "Allt som händer när ingenting händer". Där har han samlat sina erfarenheter och betraktelser. Nu delade han med sig både bokstavligen och bildligen av naturen kring Lövsjön (nära Notteryd) i stämningfulla bilder och egna betraktelser ur boken!

Han föreslog att ALLA tar sig ut i naturen, sätta sig på en stubbe, en sten eller vid stranden. Tittar och filosoferar över naturen och djurlivet runt omkring. Följ utvecklingen och förändringarna under årtiderna. Senaste forskningen stödjer att sådant naturintresse är bra för kropp och själ.

Naturens förändringar pekar tyvärr på att det naturliga livet tagit skada av

människans sätt att leva de senaste 20-40 åren.

Våra seniorer bidrog med sina egna erfarenheter i naturen, både i dikt och prosa!

Nu har vi fått mer inspiration av att fortsätta med naturvandringarna.

Christer avslutade med att sälja några av sina böcker med dedikation och signering. TACK Christer!

OSTKAKEFEST - en del av 15-ÅRS JUBILEUMET 20 oktober 2022

2 stora ostkakor x 2,5 kg köptes från Vrigstads ostkakebageri. Med grädde och jordgubbssylt fick alla uppleva en riktig feststämning med härliga och smakrika ostkakor. Mycket goda!

SANDBRO HISTORIA 17 november 2022

Kjell Gustavsson från Gårdsby hembygdsförening berättade för oss! Namnet "Sandsbro" kommer av den bro över en bäck mellan Helgasjön och Toftasjön (där kanalen finnes idag) och intill denna ett område med sand som kunde användas till bland annat husbyggnad.

Sedan kom Dorotea Rudkvists lanthandel (f d Konsum), med konkurrens av Allan och Birger Knutssons speceriaffär-lanthandel. (f d ICA). Även Bäckmans såg som anställde arbetare. De ville bosätta sig nära sägen. Det blev början till uppkomsten av Sandsbro villasamhälle och dess utbyggnad. På 1940- och 1950-talet fanns även ett Folkets hus och dansbana på sågverksområdet, intill dagens Fyllerydsväg.

Gårdsby socken började med folkskolor i byarna Gårdsby, Stojby, Hultäng, Hålgaryd och Notteryd. Ofta med flera klasser i samma sal. Ny skola byggdes i Sandsbro, där "barnaskaran" växte. Utifrån byarna bussades barnen dit.

Smalspårsjärnvägen kom 1895 med ånglok, sedan rälsbuss och vi kunde komma till Växjö, Evedal, Gårdsby, Rottne. Smalspåret blev allt sämre och togs bort helt med sliprar och räls. På vissa sträckor blev det cykelbana istället.

Föreningslivet började med Gårdsby IK, Sandsbro Tennisklubb, som blev Sandsbro AIK.

Kjell visade flera bilder med gamla, nu rivna torp samt pågående arbetet med utbyggnaden av Sandsbro på 1950-1970 talet.

Kjell G avslutade med att rekommendera alla att samla sina foto och skriva sin levnadsberättelse. Han sålde flera Gårdsbyböcker från 1981, 1986, 1991 och 2022. I dessa finnes mycket om tidigare Sandsbro. Böckerna kan även köpas Tore Sandrell enligt Gårdsbybladet nr 3 /2022 sid 12!

HJÄRTLUNGRÄDDNING HLR 24 november 2022

Rolf Wimhed från Civilförsvarsförbundet inbjöds och gav oss nyttiga kunskaper om FÖRSTA HJÄLPEN med symtom och viktiga åtgärder vid diabetes typ 1 och 2, hjärtproblem, hjärtflimmer, hjärninfarkt, stroke, sårskador, brännskador, frätskador med mera. Även stabilt sidoläge (tidigare kallat framstupa sidoläge)!

Därefter förutsättningarna för att starta Hjärtlungräddning TITTA, LYSSNA KÄNNA, STARTA 30 BRÖST-KOMPRESSIONER SNARAST, BE NÅGON LARMA SOS OCH HJÄLPA TILL!

Fortsätt till ambulanspersonalen kommer. Gör 2 inblåsningar via munnen (men bara på kända personer). VIKTIGAST är bröstkompressionerna och tillräckligt djupt så att de når hjärtat!

Detta provade vi dockorna, men det var svårt att göra rätt tryck på bröstet! Övning behövs.

HEMBEREDSKAP 1 december 2022

Rolf Wimhed, Civilförsvarsförbundet gav denna gång många tips och förslag på vad vi behöver hemma för att klara ett längre ström-, vatten- och värmeavbrott (3-5 dagar eller längre). Kommunerna har viss beredskap med vattenförsörjningen, men mer måste förberedas med stora vattentankar. Vatten i kranarna kommer ej fram utan elström. Inte heller avloppet fungerar då. Vidare pågår förbättring av elförsörjningen till mobilmasterna, annars fungerar de inte. Hemma bör finnas ett förråd med mat. Bäst är torrvaror och helkonserver. Men använd dem efterhand. Vatten är viktigt! Hämta i ihopvikbara plastbehållare. Kanske från kommunens vattentankar. Vattnet skall helst kokas innan man dricker det. Eller i nödfall reningstabletter eller särskilt filter. Förvara det svalt och mörkt (i en sval källare). Var noga med hygien, använd regnvatten, tvål, våtservetter, handsprit, och toalettpapper. Håll värmen! Vistas i ett rum. Klä dig med lager på lager. Rulla ner

rullgardiner för fönster och dörrar. Lite extra värme med stearinljus eller likande men bara i obrännbara stakar. Ha alltid en radio hemma för in formation kanal P4. Till denna laddning med vev eller reservbatterier. En ficklampa måste finnas, i nödfall stearinljus. De som bor på landsbygden är ofta bättre rustade för avbrott. Till slut visade han nya fotogenlampor, batteridrivna pannlampor, gasdrivet enkel köksplatta. Mer info finnes på www.civil.se.

Det är mycket att tänka på! Men än mer aktuellt nu i spåren av kriget, kriserna och oroligheterna i Ukraina och på andra ställen i världen! Vi tackade Rolf med en stor applåd.

JULBORD - EN AVSLUTANDE TRADITION och 15 årsjubileum 6 december 2022

Denna gång på Evedals värdshus. Det blir med all säkerhet traditionsenlig och smärrik julmat samt stämmingsfull julmusik. Arne och Anita Carlsson har hjälpt till med anmälningar, betalningar och kontakterna med Evedals värdshus. TACK!

NÄSTA ÅR – 2023 FORTSÄTTER 15-ÅRS JUBILEUMET

Första träffen är torsdagen den 2 februari 2023 kl. 09.00 vid Sandavi och klubbstugan. Då startar vi med nya föresatser.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Även du som inte varit med TIDIGARE! Vi behöver "FÖRYNGRAS" med "NYA" seniorer (60-70 år)! Kom med från början och påverka vad vi skall hitta på!

PRATA MED DINA GRANNAR OCH BEKANTA!

Vårt motto är ALLA SKALL VARA DELAKTIGA !

Conny Björk, Samordnare/ledare
073-161 00 65

Utdelningen av Gårdsbybladet

Att du just nu håller i Gårdsbybladet i din hand kan du tacka ett flertal ideellt arbetande personer i socknen. Först och främst redaktionsgruppen, som presenterade sig i nr 1/2022, men även distributionsgruppen.

När tidningsredaktionen gjort sitt arbete och det digitala underlaget lämnats till tryckeriet, kan undertecknad efter några dagar hämta den färdiga tidningen i 1900 exemplar. Sandsbro är uppdelat i 9 utdelningssområden och övriga socknen in 10 områden. Av naturliga skäl är områdena olika stora, varför jag först delar jag upp tidningen i förutbestämda buntar innan den körs hem till våra utdelare. Ibland ska ett extra blad läggas in, vilket medför ytterligare ett arbetsmoment.

I Sandsbro går utdelningen att göra till fots eller med cykel, medan den i övriga socknen på grund av avstånden görs med bil eller möjligen med cykel. För närvarande delar 15 personer ut tidningen, några av dessa delar ut i två områden vilket inte är optimalt. Flera av utdelarna har hållit på i många år och samtliga är för tillfället pensionärer. Enda fördelarna som bjuds är frisk luft och motion samt tillfredsställelsen att göra något för andra. Vanligen har samtliga tidningar delats ut inom några få dagar. Bra jobbat alla ni, som ställer upp.

Nya utdelare behövs alltid. Om du känner dig manad: gör en intresseanmälan till Bertil Sandberg 073-330 49 04.



Hej alla företagare och privatpersoner!

Som de flesta vet, har vi i hembygdsföreningen fått ett bidrag från Swedbank LokalPott till att bygga en hinderbana/motorikbana för barn uppe på Hoppet. Vi behöver mer och söker nu sponsorer i vår omgivning. Vill du/ni bidra till en levande landsbygd? Vill ni ge våra barn och unga intresse för kulturhistoria och vår vackra Hembygdsgård? Skänk en summa och ditt namn/företag kommer graveras in på vår skylt som kommer finnas i anslutning till hinderbanan.

Sponsor 2 000 kr, Guldsponsor 5 000 kr och Huvudsponsor 10 000 kr.

Vill ni skänka ett bidrag kontakta Sara 070-924 19 01 eller maila på sara_richter_simsek@yahoo.com



Olofsson
ENTREPRENAD

Telefon 073-526 37 97



Ledarutveckling i Sandsbro AIK

Under de mörkaste månaderna, när fotbollen gått ner på lågvarv och tennisen tagit uppehåll (friskvårdsgruppen är igång förstås), så jobbar vi organisationsledare i Sandsbro AIK som allra mest med föreningens organisation och utveckling. Vi vill på bästa sätt förbereda oss för ett nytt år och en av våra huvudfrågor är därför att jobba fram och fastställa en ledarutvecklingsplan för 2023. Startskottet för detta utvecklingsarbete gick på den planeringskonferens som styrelsen hade i samarbete med RF SISU Småland på Villa Vik i slutet av november. Är du intresserad av föreningens utvecklingsarbete kan du enkelt följa det på hemsidan och på Facebook.

Första steget är att reflektera över frågor som bland annat vilka vi är, vad vi gör, var vi finns, när vi har verksamhet, varför vi gör det vi gör och vilka vi är till för. Efter den här självreflektionen behöver vi förstås dela med oss av svaren på frågorna både internt och externt. Vi har därför som tydligt mål att bli bättre på att berätta för våra medlemmar, sponsorer och andra vilka fantastiska insatser som görs i vår förening året runt. Du som läser detta får gärna hjälpa oss. Om det är något som vi gör bra får du gärna tala om det för hela världen. Är det något som inte är så bra får du gärna tala om det för oss i styrelsen.

Nästa steg är rekrytering och här behöver vi utvecklas. En förutsättning för lyckade rekryteringar är tydlighet med vilka förväntningar vi har på ideella ledare som tar på sig uppdrag i Sandsbro AIK. Det här är därför en av huvudfrågorna att jobba med och vi har faktiskt jobbat med den i flera år redan. I dagsläget har vi tydliga arbetsbeskrivningar och årshjul för styrelsen och arbetsgrupperna och relativt tydliga beskrivningar för ledargrupperna i vår fotbolls- och ungdomssektion. Nu behöver vi revidera och uppdatera dem så att vi kan bli ännu tydligare när vi rekryterar framöver. Grundtankarna är enkla: blir vi fler så blir uppdraget roligare, ingen ska göra allt men alla kan göra något.

När vi väl lyckats med en rekrytering följer sedan två väldigt viktiga steg i processen, nämligen introduktion och utbildning. På en arbetsplats är det en självklarhet att en nyanställd får en tydlig och relevant introduktion inför sitt uppdrag och så tänker vi även inom Sandsbro AIK. Vi vill därför bli bättre

på att introducera alla ledare på ett bra sätt inför det kommande uppdraget, oavsett vilket uppdrag man tagit på sig. I samma anda ska det vara en självklarhet att erbjuda alla ledare relevant utbildning varje år så att man får goda förutsättningar att sköta sitt uppdrag på ett bra sätt. Vi jobbar under vintern med att reda ut vilka utbildningspass alla ledare behöver och vilka som är mer kopplade till respektive sektion.

Sist men inte minst behöver vi bli ännu bättre på det som ofta kallas ledarvård. Vi har runt 150 ledare (aktivitetsledare, organisationsledare, domare) i någon funktion i Sandsbro AIK idag och alla dessa är förstås väldigt värdefulla för föreningen och våra aktiva medlemmar. En av vinterns många viktiga frågor blir att fundera på hur vi på ett bra sätt kan göra så att alla dessa personer känner uppskattning för det de gör för föreningen. Blir vi ännu bättre på detta behåller vi ännu fler ledare i sina uppdrag. Det vinner alla på.

Som sagt, är du intresserad av föreningens utvecklingsarbete får du gärna följa oss under vintern via vår hemsida och Facebook. Hör av dig om du har tankar och funderingar kring vår verksamhet.

I början av december 2022,

Henrik Svensson, ordförande i Sandsbro AIK



Behöver Du grävhjälp?

Skogsvägar • Dikesrensning
Markberedning • Övrig grävning

BJÖRNAMO ENTREPRENAD

David Andersson

Björnamo Storegård 5 • 355 92 Växjö
Mobil 073-776 47 24



Detta glada gäng gjorde så att 70-årsfesten för Gårdsby sockens hembygdsförening blev riktigt lyckad. Från vänster Lina, Tore, Poul, Inge och Sara.

Vår gamla fina hembygdsförening fyllde 70 år!

I somras var Gårdsby hembygdsförening 70 år gammal. Varje år har en mängd aktiviteter och utflykter ordnats. I år 2022 var höjdpunkten nog den välbesökta Hoppetfesten 27 augusti där vi uppmärksammade "födelsedagsbarnet" med utställningar av jämgamla mopeder och bilar, musik, trollkarl och andra arrangemang för barn. Fika, försäljning lotterier och bokbord, samt öppet arkiv.

En gång...

Tänk så annorlunda det var i november 1951 när hembygdsföreningen bildades i "kyrkskolan", nuvarande församlingshemmet i Gårdsby. Detta var när Gårdsby, Söraby (Rottne), Tjureda och Tolgs kommuner skulle slås samman till Rottne storkommun. Dagen den 24 november bjöd på storm och hagelbyar. Med på mötet var bl.a landstingsman Bäckman, Björnamo, kyrkoherden och kantorn i Gårdsby och trävaruhandlaren Per Bäckman i Sandsbro, samt flera hantverkare och hemmansägare.

Några av dem som var med i styrelsen från början – och länge efter – var bl.a Gowenius på Gårdsby säteri och folkskollärarinnan Sonja Granstrand. Läs mer i Gårdsbyboken 1981.

Många av de som gått före oss i föreningen har skapat och arbetat med mycket som vi kan se idag. Mer historik finns i Gårdsbyböckerna 1981, 1986, 1991 och 2022. Och mycket mer finns i arkiven på hembygdsgården – passa på att titta när det är Öppet Arkiv.

Text och bilder: Poul Kongstad, Tore Sandrell



Poul sålde Gårdsbyböcker både den nya 2022 och de äldre från 1981, 1986, 1991 som fortfarande finns exemplar kvar av och Tore höll till inne i Ekebergsstugan för att visa "Öppet arkiv".

För unga och äldre

På Hoppetfesten i augusti 2022 var det glada återseenden vid de många fikaborden vid Magasinet, där det bjöds våfflor och fika. Alva Carlsson Skarp från Berg underhöll med egna och andras visor. Barnen hade ett eget springlopp runt hembygdsgården och på eftermiddagen var det trolleri med Magic Markus.

Det var många som köpte den nya Gårdsbyboken 2022. Varför inte ge en bok som julklapp till bekanta också?

Solen strålade varmt och fint under hela festen.

En massa entusiastfordon

Den 1 juli 1952 möjliggörs genom lagstiftning försäljning av mopeder i Sverige. Husqvarnas första modell, 3311 lanseras som 1953:års modell och andra siffran i modellbeteckningen kommer fortsättningsvis att beteckna årsmodell. 3311:an var i stort sett en förstärkt cykel med påhängsmotor och bensintank. Motorn som tillverkades av RMW (Rex Motoren Werke) var på 0,62 hk och däcken var 26x1,75x1,5. Färgen var enbart blå med bengul dekor.

Korthistoria: källa Novollette på nätet

Förhoppningar

Hembygdsföreningen hoppas på fler som vill engagera sig. Har du lust att titta närmare på de många sakerna i våra samlingar på Hoppet så finns lokalforskningsgruppen- varje sak med sin historia om dagligt liv, teknik, odling, hantverk i en tid som varit. Det vore roligt att kunna berätta och sprida de historierna för alla.

Eller vill du hellre vill vara med i praktiska gruppen "Glada gubbar och gummor"? I vilket av dessa fall hör av dig till Gårdsby hembygdsförening: hembygd@gardsby.se.



Här ser vi Inge Bard som just kört en sväng med sin Husqvarna Novollette modell 3311 alltså samma årsmodell som mopeden lanserades i Sverige.



Vid magasinet kunde man köpa våfflor, mackor, kakor och kaffe vilket Lina och Sara förestod.



Husqvarna Roulett 1958 års modell i bruksskick som har varit i släktens ägo sen Tore Sandrells far köpte den ny hos "Cykelfransson" i Braås!



Ett 20- tal mopeder var utställda i björkdungen.



Bilen som är nästan lika gammal som hembygdsföreningen, en Chevrolet 210 av 1953 års modell. Även andra intressanta bilar fanns på plats.



Skräp i naturen är inte bra för djuren

Trollbackens stortroll 3-5 år arbetar sedan en tid med projekt fåglar. Just nu är barnen intresserade av att plocka upp skräpet vi ser ute när vi går på våra utedagar i närområdet. En gång när vi var i bokskogen såg vi en ekorre som hoppade bland träden och då funderade vi på om det var den som skräpar ner i vår natur. Barnen vet att slänga skräp i naturen är inte bra, därför har vi skrivit både ett och två brev till en klok fågel, eftersom ekornen säkert inte kan läsa. Vi hoppas det blir bättring...

Efter höstlovet hade vi en halloween fest/maskerad som barnen hade önskemål om. Med på festen var det en tiger, pirater,

häxor, skelett, balleriner, mm. När festen var slut för dagen sa ett av barnen: Det var en riktigt rolig halloweenfest vi hade - vilket var ett gott betyg!). Till lunch fick vi god kalkon och förmiddagsfikat bestod av spöken och halloweenpumpa. På festen hade vi både skattjakt och halloweendans.

Till denna maskeradsfest hade barnen fått prova att göra spöken, spindlar och pumpor i olika material. Nu får våra spindlar och spöken vara framme tills det är dags att plocka fram julpyntet.

Hälsningar från Trollbackens förskola, avd stortroll

Text: Tina Nilsson

